

## Preek Farizeeër en tollenaar 2016

We luisterden vandaag naar een van de heel populaire parabellen die het evangelie rijk is. Bijna zonder nadenken kiezen we partij voor die tollenaar.

Wel een beetje zwart wit... het lijkt erop of de Farizeeën per definitie slecht zijn en die tollenaars waren blijkbaar maar sukkelaars.

dat is zeker niet zo

De tollenaar is niet zomaar een schoolvoorbeeld van nederigheid, een meeloper... Hij was een collaborateur met de Romeinse bezetter. Hij inde voor hen, en ook wel voor zijn eigen zak, heel wat belastingen. Hij zag daar geen graten in: een mens moet toch iets doen om zijn boterham te verdienen. Terwijl de tollenaar waarschijnlijk weinig bijbrengt voor de vooruitgang van de Joodse godsdienstbeleving, zet de farizeeër zich ten volle in om het volk te bewaren in zijn heilige tradities en geloof.

Waarom wordt de farizeeër dan afgewezen ?

De farizeeër kiest de tollenaar als maatstaf voor zijn leven. Hij kiest als het ware naar beneden.. (bijna zoals kinderen doen, hij/zij is begonnen, of hij/zij is nog een grotere leugenaar...) Kan men er bij God (eigenlijk ook bij de mensen) op voorstaan dat men eigenlijk beter is dan de zogezegde zwarte schapen? De anderen zijn ons niet gegeven opdat wij zouden zien welke hun fouten zijn, of wat wij voor hebben... Als hij fouten ziet, zou hij moeten vergeven... **En fouten zijn zeker geen maatstaf om u zelf goed te vinden..**

De tollenaar meet zich naar boven. Hij weet dat hij tekort doet... En hij heeft er spijt van... En hij formuleert niet allerlei zinnen waarin hij zich verontschuldigt.. dat hij nu een maal vrouw en kind heeft, dat er een bezetter is, die hij ook niet gewild heeft.. enz.. Hij zegt gewoon: wees mij zondaar genadig... En blijkbaar is dat voor Jezus heel belangrijk... Zoals ouders niet graag horen dat het ene kind zich verdedigt door het ander zwart te maken, maar dat ouders wel steeds bereid zijn om een kind nieuwe kansen te geven zo is ook God.

Lieve mensen: vertaalt naar ons toe...

Maar laat het mij even in een moderne taal vertalen op missiezondag

vooraan staat een pater achteraan een drugdealer..:

of om recht te doen aan vrouwen : vooraan een kloosterzuster en achteraan een call-girl..

of als u het in leken termen wil horen: een geslaagde zakenman en een asielzoeker.

nog wat moeilijker : een kerkganger en een moslim..

Ik denk dat we hier spontaan voor de eerste kiezen..

Er is iets goed aan.

Ik gaf als voorbeeld een goed zakenman en asielzoeker. Die laatsten zorgen soms voor diestallen.. maar bepaalde zakenmensen zijn niet vrij te pleiten van bedrog of fraude met belastingen – eigenlijk ze hebben nog geld om het te laten verjaren. Ze zijn een soort moderne tollenaars

Zeggen wij ook niet te vlug de anderen doen het... en wij moeten wel... Moeten wij dit soms echt wel? Echt christen zijn is niet onze maatstaf beneden leggen, maar hoger... Wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Dat kan ijdel lijken, want wij zijn niet volmaakt, wij zijn zeker geen God. Of toch misschien een beetje... wanneer anderen van onze talenten, onze inzet, onze offer misschien een stuk gelukkiger worden, scheppen wij menselijk geluk.. En dat is een goddelijke opdracht.

John Dekimpe 23 oktober 2016