

preek 13 zondag 2016

Preek Lucas 9,51 ev.

Wie in dit leven een belangrijke job wil moet naar Brussel. Dat is niet alleen waar voor de politiek maar ook voor veel hoofdzetels van grote ondernemingen.. Brussel de hoofdstad van Europa. Meer nog nu na de uitslag van het referendum in Engeland waar Leave 52 kreeg

In Jezus tijd, was dit voor een jood Jerusalem. Het centrum van de politiek, ook van de religie met de tempel. Daar zou zijn roeping waar worden of zou hij ten ondergaan.

Sommigen wilden hem **niet** volgen. De leerlingen waren kwaad en wilden hen veroordelen, maar Jezus schijnt te zeggen : christen moet je niet zijn, maar als je wil is het wel serieus.

Bepaalde mensen hadden in die man van Nazareth iets gezien en wilden mee op tocht.

Maar Jezus is blijkbaar veeleisend...

Een eerste persoon moet wellicht aan een materieel voordeel hebben gedacht.. want Jezus antwoordt nogal kernachtig de mensenzoon heeft zelfs geen steen om zijn hoofd op te leggen..

Man, door mij te volgen zul je geen carrière kunnen maken, er wacht je geen grote villa.

Er was een tijd - en volgens sommigen is hij er nog - dat het niet onbelangrijk was goed te staan met een deken of een pastoor om een bepaalde job te hebben. Maar wat zag men: Men ging vaak naar de mis tot men vast benoemd was.. Het is zo menselijk bekommerd te zijn om zijn job.. maar met christelijk geloof zou eerder een inspiratie moeten zijn om zijn job goed te doen dan een middel om bepaalde voorrechten te krijgen.

Dan een tweede kandidaat. Hier krijgen we een vrij brutaal antwoord. Laat de doden hun doen begraven. Nu is het een heilige plicht om vader en moeder te begraven. Wat kan men hier mee bedoelen.

Ik zou dit willen illustreren met twee voorbeelden. Wanneer er aan een relatie een einde komt en men een nieuwe start wil nemen moet men allereerst de eerste relatie echt dood laten zijn... dwz ook niet blijven kwaad spreken over het verleden, ook kinderen niet opmaken maar opnieuw durven een stap zetten. men kan hoogstens leren uit die mislukking. En vooral men moet vertrouwen hebben.

Tweede voorbeeld... Hoe mooi het thuis ook was, wie eenmaal zijn thuis verlaat om zoals men zegt een nieuw gezin te stichten moet weten dat het gezin anders zal zijn. Uw man is ene andere man dan uw vader, uw vrouw een andere vrouw dan uw moeder... Men kan hoogstens inspiratie zoeken om het op een nieuwe manier waar te maken... met ander beroep vaak, ander tijdsgeest, andere eisen..

Ten derde kijk niet om als je de hand aan de ploeg slaat... Vooruit naar morgen... Veel jonge mensen nemen deze dagen afscheid van een school: lager voor middelbaar, secundair voor hoger. Het is goed dat men op het einde dankbaar is.. om de kansen die men kreeg, om de lieve mensen die er werken, om de vrienden die men mocht hebben.. Leerkrachten en vrienden die er wellicht morgen niet meer zullen zijn. Maar men moet naar morgen kijken, naar nieuwe kansen, ook daar zijn goede mensen, ook daar is er kans om vrienden te maken. Soms een voordeel dat men met ene wit blad kan beginnen en niet bepaalde vooroordelen die er toch ook gegroeid zijn kan kwijtspelen.

Of mensen die op pensioen gaan.. Men kan dankbaar zijn voor het werk dat men heeft mogen verrichten. men kan vaak terecht fier zijn op bepaalde verwezenlijkingen.. en dan ziet men dat opvolgers het anders doen, ander accenten... men begrijpt ze soms niet, met schudt het hoofd . krijgen zij kansen? zal men ze ook steunen.. al is het maar door geen kritiek te spuien... of te zeggen ze zullen wel zien waar ze geraken.. ja zij geraken als geloven in de mensen en in hun zaak.

Ook in de kerk...

Hier wil ik een uitspraak van mijn goede voorganger wijlen Ignace Dewitte even aanhalen. Hij zei vaak "ene boer hij ploegde voort..

Als we terugkijken zien we vaak moedeloosheid. Denk aan de grote inzet voor vormelingen Wat blijft er over ?

Het aantal kerkgangers blijft dalen... en ze vinden zelfs moeilijk een bisschop... Toch zijnwe blij dat jullie er zijn, en volgend jaar wellicht opnieuw veel vormelingen

Wil er toekomst zijn moet men in het nieuwe landschap ploegen, weten dat zaai gewassen anders zijn opgebouwd...en wie weet we kunnen maar ons best doen

Ik wil er in geloven

John Dekimpe 26 juni 2016