

## Preek 12 2016 / lijden

Wie mij wil volgen moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.

Het is zeker geen evangelie om het lijden te promoten. We moeten het lijden niet zoeken .. We moeten er eerder tegen strijden... Wij hebben zeker het recht niet om anderen een kruis opleggen.. wel het helpen dragen wat al heel moeilijk is. Kijk maar hoe wij meeleven bij familie die een overledene moet betreuren, hoe snel wij dat min of meer vergeten, toch in onze gedragingen .Mensen zeggen vaak je staat er alleen voor. Christus deed mensen niet ziek worden hij liet mensen genezen..

Maar we moeten realistisch zijn, wie ouder wordt maakt het mee. Klassiek zei men als je maar een gebrek versta ook ziekte heb op je zestig mag je gelukkig prijzen. Ja ons zicht, ons gehoor, onze stappen verminderen, doen vaak pijn.

Maar ook de wereld ,de natuur is soms een spelbreker , denk maar aan mensen bij ons die leden onder waterlast.. en jammer genoeg doen mensen elkaar pijn, geweld aan, denk aan terreuraanslagen, aan drama in Orlando, of zelfs geweld van hooligans rond voetbal

Lijden, pijn, ziekte behoort jammer genoeg tot ons leven... en het lijkt soms niet eerlijk want sommige mensen zijn bijna tot hun negentig sterk en gezond. Gelukkig zou ik zeggen

Nu in het evangelie gaat het niet zomaar over lijden tout court, kruis opnemen maar over lijden als gevolg van **volgeling** van Christus zijn..

Dat zal lijden teweeg brengen.

De christelijke boodschap is geen gemakkelijke boodschap en doorheen de eeuwen heen werden er christenen vervolgd.. in de eerste eeuw veel martelaren.. In bepaalde landen vb Syrië en Afrika zijn er nog martelaren.

Gelukkig bij ons minder, al hebben wij nu vaak de indruk dat men niet alleen de kerk aanvalt, - sommigen kunnen dit ook nog begrijpen, maar eigenlijk ons geloof ons christen zijn zelf.

Wat is christen zijn

Het is nu minder duidelijk wat het betekent christen te zijn.

Sommigen zullen zeggen: dat is bidden, de sacramenten ontvangen, goede werken doen, geloven in de dogma's en de tien geboden onderhouden.

Maar dat is allemaal veel minder evident dan vroeger

Er zitten hier heel wat mensen die geen last hebben met bepaalde dogma's terwijl die voor anderen een struikelsteen zijn. Ze willen hun verstand niet op zij zetten. Zo willen sommigen de klassieke geloofsbelijdenis in de mis, voor anderen is ze een ergernis.. al wil ik even opmerken dat er in de eerste twee eeuwen de twaalf artikelen van het geloof niet werden geformuleerd als nu. Het waren ook christenen

Tot de 12 eeuw konden priesters huwen, daarna mocht het niet meer.

geen transsubstantiatie leer (Thomas van Aquino) toch was erook mis.

De tien geboden : gemakkelijk als het abstract lijkt... maar van zodra het concreet wordt veel moeilijker. Deze week pijnlijk in programma de Afspraak waar een rabbijn en een Iman naar aanleiding van moorden in Orlando – en nachtclub voor homo's met de mond vol tanden stonden op de vraag wat zou je doen als uw zoon homo was.. Sommigen zeiden jammer dat er geen pastoor bij was ... maar dan had die vraag wel anders moeten klinken want priesters mogen voorlopig geen kinderen hebben, en kunnen dus geen vader van een homo zijn. Maar ook hier komen priesters en gelovigen niet overeen.., Kijk maar naar ons eigen spreken homo's .

je zal niet stelen... . dat wil niemand rechtstreeks maar is het ook geen vorm van stelen met wat in de tijd gebeurde bij Arco en nu bij Optima gebeurd is.

Hoe gaan we de facto om met lijden in ziekenhuizen en bejaarden huizen. Gelukkig zijn we zover dat mensen niet nodeloos moeten lijden.. maar als je kijkt naar methoden dan zijn ook christenen erg verdeeld. Sedatie misschien, euthanasie niet ? Tot we het zelf meemaken. Een beetje zoals de Rabijn en de Iman al het over eigen zoon gaat.

De meeste christenen willen iets doen aan derde en vierde wereld; bij bepaalde beelden zeker van uitgehongerde kinderen voelen we ons in ons hart geraakt.. tot er sprake is van rechtvaardiger wereld economieën dat dit - zeker tijdelijk een stukje minder rijkdom voor ons zou betekenen

We weten dat we geld nodig hebben om te leven, en niet leven voor het geld; maar wie maakt het concreet ?

Christen zijn is niet gemakkelijk.. ligt niet in de markt... Toch hoop ik dat er velen zijn die minstens eerlijk zoeken

John Dekimpe 19 juni 2016