

Preek Pinksteren 2016

Deze week in nieuws discussie rond dialoog school – althans de eerste dagen, nu vooral het Eurovisiesongfestival. En de tiende plaats was nu blijkbaar goed, hopelijk zeggen we dat ook op ander momenten misschien tot onze kinderen en kleinkinderen.

De discussie over dialoogschool is gestart in een bijdrage van de baas van Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, in de Morgen met enkele met ietwat ongelukkige voorbeelden hoofddoeken? stille ruime, les Islam na school uren

Juist zaken die vrij gevoelig liggen voor mensen die moslims eerder buiten willen, of als willen blijven ze zich volledig moeten integreren... geen gebed ruimte -trouwens in een aantal van onze scholen werden bepaalde kapellen omgevormd tot andere lokalen.

Bedoeling van dit voorstel

naast de realiteit – er zijn veel moslims in de scholen – ondersteunen van eigen identiteit

Wij kennen niet veel meer van onze Godsdienst kijk maar naar quiz programma's als blokken.

Eerste vraag zit hier probleem

1. oudere generatie kende zeker veel meer, ook de bijbel. Wij hebben catechismus moeten van buiten en... ook liturgie kenden wij uit lessen en praktijk. ..
2. Maar wij kenden misschien woorden als Drievuldigheid, verrijzenis maagdelijke geboorte - soms verwarrend met onbevleete ontvangenis .. maar velen geloven daar niet meer. Ook moslim leren van buiten, zelfs hele stukken van de Koran. Velen schijnen daar ook wel in te geloven

Wat we niet leerden was het eigen karakter van openbaring : bijbel en traditie wetenschappelijke benadering .. we vragen dat wel aan Moslims

We zeggen De Koran is een boek van mensen , door hen geschreven, geïnterpreteerd.

maar **ook** bijbel is ene boek van mensen

Voorbeeld : evangeliën geschreven veertig jaar na zijn dood . Wat weten wij over on grootouders die misschien veertig jaar geleden gestorven zijn. Misschien bepaalde zinnen, misschien of andere typisch kenmerk, en enkel basis gegevens als geboortedatum, geboorte datum woonplaats: werk namen van ouders en broers...

In seminarie leerde men ontstaan geschiedenis, niet op preekstoel. ook de invloed van gedachten uit ander culture.. ook daar zeker voorstellingen, van een Drievuldigheid ook speciale geboorte, vb van keizers, van wijzen enz.

en veel zaken komen van later misschien nog een gemakkelijk voorbeeld pas in 1950 verscheen dogma van de opneming van Mara ten hemel..

Dit inzicht is net onbelangrijk om ons misschien minder bedreigd voelen.

Bv steeds meer geleerden vertellen dat de bijbel vol geweld zit. meer nog toegeschreven aan God

vb verdrinking van Egyptenaren in Rode zee, , maar ook nog een en recenter voorbeeld. .

een oma vertelde deze week aan haar achtjarig kleinkind het verhaal van de ark van Noach.. maar ze verschoot toen de kleine opmerkte : waren de mensen dan zo slecht dat God ze liet verdrinken.

Ja er zit geweld in bijbel.

ander domein

De laatste jaren zien we steeds meer ontdekkingen over ontstaan van de wereld... we konden nog mee als het ging over een **oerknal** maar we hebben al meer vragen met theorie van zwarte gaten.. Heeft God dan niet de wereld gemaakt... Hier is oplossing niet creationisme verdedigen maar misschien ons beeld van God bijstellen.

Er klinkt echter wat hebben ze ons wijsgemaakt.. Eigenlijk niets... als we geleerd hadden dat er een natuurkundige taal bestaat over ontstaan van de wereld en een theologische taal. dit laatste dan vooral diende om sabbat te verdedigen als dag waarop men niet mocht werken. Niet zo evident, denk n aan discussie over zondagwerk.

de evolutieleer kan ons heel wat inzichten bijbrengen en misschien niet altijd romantische... Verliefdheid is ook een zaak van hormonen... misschien te weinig benadrukt maar iemand die verliefdheid is doet ons aan bij elkaar plakken.. maar liefde dat is moeilijke weg gaan met een zekere afstand. Kind kan ons leren

Kind tekent hart 2 vraagtekens omgekeerd tegen elkaar met ruimte ertussen.

Nog een ander voorstel

Ik kan aannemen dat sommigen van u niet voor getrouwde priesters zijn, misschien ook niet vrouwen

maar ik protesteer als men dat als een eis van evangelie voorstelt. In Jezus tijd, het kon niet anders vrouwen hadden weinig rechten - bij ons bij ons stemrecht pas vanaf 1948.

Maar wij zijn gelukkig geëvolueerd; en de kans groot een vrouw, meer bepaald Hillary Clinton een van de machtigste personen van de wereld wordt... en bij ons vrouwen die geen priester mogen worden.

Met pinksteren wil ik wel zeggen dat kan niet meer. En al kunnen wij daar niet veel aandoen we moeten het in gedachten blijven bestrijden En wie weet het komt nog.

Pinksteren was een nieuw begin ... wie weet ook voor onze kerk .. met al of niet een nieuwe bisschop.

Opnieuw hopen? Pinksteren laten geboren worden.

John Dekimpe 15 mei2016