

Hemelvaart 2016

Het feest van hemelvaart beroert nog weinig harten.. Men spreekt eerder van een verlengd weekend – met prachtig weer zeker - dan van een feest. Een uitzondering was Bart Dewever in zijn reactie op voorstel van de Guimardstraat.. Wil katholiek onderwijs zich zelf afschaffen op de dag voor feest Hemelvaart

Maar er is nog een diepere reden voor de mindere interesse. Onze eerste zorg is ook de hemel niet meer. De waarheid komt uit een kindermond. Op de repetitie zei een eerste communicant "ik hou niet van de hemel, want ik zou hier nog lang willen leven" Dat laatste hoop ik uiteraard ook maar misschien moeten die twee toch niet tegengesteld zijn...

Ik hoop dat al wie hier zit nog vele jaren in ons midden zal mogen zijn, maar ik hoop tevens dat wanneer ons leven ten einde loopt, wij inderdaad niet in het eeuwige niets zullen terecht komen...

Deze vaststelling doet mij **ook** denken aan het feit dat wij toch zo gemakkelijk maar één dimensie van het leven van de wereld bekijken.. Wat onmiddellijk zichtbaar is, wat nuttig is of om modern te zijn wat een kick geeft.

Nochtans dit lijkt niet echt **diepgaand** geluk te brengen.. Start een verloving en hopelijk een huwelijk niet omdat uiteindelijk een jongen en een meisje plots veel meer zien dan er uiterlijk te zien is... Men ontdekt niet alleen in de ander heel wat ongeziene mogelijkheden, maar dat dieper zien laat ook in persoon zelf mooie dingen losgooien.

Dit dieper zien biedt toekomst.

Ook in een pas geboren kind zien ouders vele dingen.. al is het maar dat het een sportman of vrouw wordt of een wetenschapper.. Dit dieper zien slaat veel energie los en overwint vele kleine ongemakken die een klein kind toch ook meebrengt denk aan onze nachtrust .. hoe plezierig is het niet als men kan zeggen het kind slaapt door. ...

Lieve mensen we moeten inderdaad niet naar de hemel staan gapen.. of staren.. zoals we in de lezingen hoorden. Maar we moeten in ons leven ook wat aandacht hebben voor wat mensen **echtdurend** geluk brengt.

Bij de vorige generatie diende hemel, en misschien nog meer de hel om mensen hier op aarde de geboden te laten onderhouden. Men zou niet stelen, niet liegen, omdat men eeuwig gestraft zou worden. Of men deed bepaalde dingen om zijn hemel te verdienen.

Nu is dit weggefallen. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen.. een voordeel of een nadeel.. het zal wel beiden zijn. Maar ik heb de indruk dat een toekomst perspectief toch niet onbelangrijk is. Vroeger had de kerk een hele reeks geboden en verboden rond huwelijk.. Ook al klonken veel van die geboden negatief, ook al zijn er bepaalde achterhaald, ze hadden toch als doel dat mensen hun later huwelijk geluk zo hielpen uitbouwen.

En als ik zie welke veiligheid maatregelen moet nemen om zijn auto huis te beschermen tegen terwill het veel eenvoudiger zou zijn zo er niet werd ingebroken, niet gestolen.

Als ik nu zie hoe los sommige jonge mensen - **jammer** genoeg in **navolging** van sommige volwassenen - omgaan met anderen, soms van partner veranderen als van een kosteloos abonnement op een krant, of van cameraman dan heb ik schrik voor hun eigen later huwelijks geluk. Als bepaalde ouders hun kinderen alleen maar verwennen dan vrees ik dat Luk Versteyleen misschien gelijk heeft waar hij zegt : men kweekt zijn latere beulen. God geve dat het niet waar is.. Als men er vooral op uit is om een kick te beleven dan zullen wij nog weinig mensen hebben die het doodgewone, het dagdagelijkse trouw willen doen... Kijken naar de hemel is het onmiddellijke overstijgen voor het eigen geluk en het geluk van anderen. Dat is pas echt mens zijn.

John Dekimpe 4 mei 2016