

Preek 5 zondag na Pasen 2016

Liefde en gebod: dat zijn woorden die spontaan niet samen horen. Liefde en gevoel wel, maar een gebod.. het doet bijna denken aan culturen waar jongens aan meisjes worden uitgehuwelijkt, waar de familie een partner kiest voor zoon of dochter. Lijkt ver weg al is er Tv een programma geweest Blind getrouwd... waar zagezegd via allerlei objectieve gegevens mensen aan elkaar gebonden worden.

Toch denk ik niet dat Jezus daaraan dacht en toch zei hij dat men liefde als een gebod moet zien.

Waarom ?

Wat is de diepste drijfveer van ons leven? wat bepaalt uiteindelijk ons bestaan. De evolutieleer kan ons helpen. Is het niet de angst om zelfbehoud die allen en alles wat vreemd en onbekend is wil bestrijden.

Angst voor verlies van wat we zijn en bezitten zit diep in ons. Hoe bang zijn mensen niet bij bepaalde ziekte om af te takelen ? Welke veiligheidssystemen laten we niet installeren in onze huizen, onze auto?

Het is heel menselijk maar moet dit de eerste menselijk houding worden?

Moeten we niet meer investeren in de opvoeding zodat er niet gestolen wordt, zodat mensen eerlijker worden, verdraagzamer en er niet gedood wordt.

Bij kleine kinderen doet men dit nog wel. Als kinderen onder elkaar ruzie maken : zeggen ouders en grootouders stop er mee, ze zeggen vaak geef elkaar een kusje. (is letterlijk een gebod van liefde)

Maar als ze groter worden is het niet altijd zo. Ze komen thuis en vertellen dat er iets gestolen werd. Dan klinkt het soms pak ook maar iets terug. Zeggen we niet rap ge moet u niet laten doen. lammetjes worden naar de slachtbank geleid... (tussenhaakjes heel sterke stieren ook. maar dan .. wat later.)

Misschien kan toch ook hier soms eerder gebod van liefde klinken.

een totaal ander voorbeeld

Jaren geleden ben ik ooit heel kwaad geweest op een priester die zei : zelfstandigen die eerlijk zijn in de belastingaangifte zijn dommeriken, erger nog ze dreigen hun zaak kapot te laten gaan met ondermeer mogelijke banen verlies.

of zoals in de tijd bij de doping... wie niet meedoet aan doping rijdt voor de tweede prijzen.

zeker ook op gebied van geld. Wat doen we met mensen van Panamapapers of andere belastingparadijzen . velen vinden at men ze moet aanpakken in een periode waar steeds moet bespaard worden of hebben we eerder spijt dat wij minder geld hebben en het niet kunnen doen. Hoe moeilijk het ook kan zijn ; ik denk dat we eerder mensen moeten aansporen eerlijk te zijn... op vele terreinen.

Ik zei hoger dat angst om zelfbehoud een van de belangrijkste drijfveren van ons bestaan is. Nu angst is een gevoel..

Maar gevoel mag toch niet de enige maatstaf van het leven zijn Wij zijn mensen, we hebben verstand... En dat kan helpen op juistere manier met en vanuit gevoelens te leven. vormsleop voorhoofd

Dat is al zo bij verliefdheid. Die maakt blind zegt de volkswijsheid, maar met verstand erbij kan er echte liefde groeien die verliefdheid door de jaren heen kan loodsen en steeds fris laat zijn.

- je kan hier uitwijken over samenwonen, huwen en snel scheiden -

Mag ik tot mensen die opvoeden op welk terrein ook zeggen :

“leer hen het gebod van liefhebben”.

John Dekimpe 24 april 2016