

Thomas

Volgens het Johannes evangelie betekent Thomas “tweeling”.
Sommige tweelingen zijn eeneiig die goed op mekaar trekken maar andere tweelingen toch wel verschillend een jongen en een meisje, grote, eerder kleine.
Zijn er fysieke tweelingen, ook geestelijke, laat er mij enkele noemen

de arts en de zieke
leraar en leerling
een verpleger en een zorgbehoevende,
een vader of moeder en een huilend kind
een zalver en een verwonde,
een trooster en een huiler,
een voorganger en een volgeling
in de kerk zou ik moeten zeggen het vierende volk en de voorganger
een dirigent van een symfonisch orkest en een de kleine trommelaar die slechts gedurende twee maten iets te zeggen heeft
een gelovige en ook een twijfelaar,
u kan gemakkelijk het rijtje uitbreiden.
Ze hebben elkaar nodig...
maar minstens in de beleving en zeker in de **waardering** steekt de een er wel boven de andere uit.
op zich niet verkeerd als men de andere maar niet het kopje onderdrukt zoals een leraar die tot een leerling zegt : jij domme jongen.

in mij zitten de twee figuren van die tweeling
Hier wint vaak de grote figuur, Wat als ik het kleiner figuurtje in mij wat minder het zwijgen oplegde, zou ik dan niet harmonieuzer bij mezelf thuis zijn en veel stemmiger, completer leven met en voor anderen?

Zou ik als vader of moeder niet sterker en completer uitvallen indien ik het kind in mij eens hoorde schreien?
Zou niet een zieke aan zijn arts wat genezing kunnen bieden, indien de arts afstapte van de idee dat zijn eigen verwondingen onder een afsluitend verband moeten blijven?
Zou een priester of religieus niet bevrijdender spreken en getuigen indien zij hun eigen onmacht en nood aan bevrijding niet zo angstvallig verdoken hielden?
Zouden wij als Kerk niet geloofwaardiger worden, als we ons een heel stuk kwetsbaarder zouden durven opstellen?

Ik heb bij mijn lijstje niet gevoegd moslim – christen...
al kunnen we misschien zeggen dat ze geloven, meer nog een zelfde vader hebben... wel met andere naam Vader, Allah
en dat ze gedwongen zullen zijn om met elkaar te leven. Daarom een inburgering contract.
Laat er geen twijfel over bestaan in ben voor Inburgering. – wat de VS al lang deed ook al is het daar zeker nog niet perfect en met Trump als kandidaat wordt het zeker niet beter --
Maar welke waarden beleven **wij** echt ?
wij vragen aan vreemdelingen gelijkheid man vrouw,
maar bij ons ook in dagelijks werk ? Zelfde loon, zelfde promotiekansen?

gelijkheid hetero homo al hebben we misschien begrijpelijk vragen bij het mogen krijgen van kinderen

gelijke kansen voor iedereen..

vandaag las ik zondagkrant van het nieuwsblad , dat CEO's in 2015 20 procent opslag hebben gekregen terwijl velen niets, ook de meeste gepensioneerden niet

in zelfde zondagskrant Nieuwsblad

bijna een derde werd in 2015 betraapt op fiscale of sociale fraude

tussenhaakjes er staan ook mooie zaken in die krant denk maar "tiener en al mantelzorger"

toch wel vragen als ik regeringspolitiek zie..

Pieter verwoorde het met Pasen heel mooi

"Belgische samenleving waar de mens aan de kant soms niet meetelt en de overheid maar bezuinigt op wat diegene met het minste het meest nodig hebben.

ik zeg het minder mooi maar moet de turtelboomtaks voor iedereen 100 euro zijn.

Die rechtvaardiger maatschappij kan zeker niet voor morgen zijn. Thomas had ook meer tijd nodig... hier misschien nog een andere tweeling

beter laat dan nooit. Ik hoop dat iedereen minstens voor later kiest en zeker niet voor nooit..

John Dekimpe 2 april 2016