

Preek 3 zondag na Pasen 2016

Misschien mag ik even het evangelie overlopen en wat vertalen naar vandaag toe

Blijkbaar heeft Petrus met nog enkele leerlingen de knoop doorgehakt, en een punt gezet achter hun apostelschap, - maar ze konden gelukkig de draad van vóór Jezus' tijd weer opnemen. Petrus, opnieuw een doodgewone visser.

Je kan het begrijpen ze hadden iets gezien in die man maar hij was terechtgesteld door kerk en staat.. Hun dromen lagen aan diggelen. Ze riskeerden als aanhangers nog vervolgd te worden. Gelukkig kon hij terug zijn oude stiel opnemen, hij kon weer gaan vissen wie zou hen daar in Galilea zoeken .

Sommigen van ons maken het ook soms mee.

Men was vreugdevol getrouwd, men droomde... maar het liep verkeerd af. Gelukkig kunnen sommigen minstens voor een tijd terug naar het ouderlijk huis. Geen evidentie voor alle betrokken partijen;

Of iemand had vast werk maar bedrijf legde de boeken . Bij alle weken in de nieuws.

Of iemand koos voor bepaalde studierichting richting... hoopvol maar weet nu al begin derde trimester dat het zal niet lukken...

Terugkeren lukt niet altijd. De vissers vingen niets... het is om te huilen. Mensen zijn vaak blij dat ze een nieuwe relatie of nieuw werk, of nieuwe studierichting hebben gevonden, maar succes is niet altijd verzekerd. Dat kan zwaar doorwegen

Maar er was blijkbaar een persoon die hen begreep en zei "probeer het aan de andere kant"

Maar wat doen? Petrus had kunnen zeggen denk je dat we onze stiel niet meer kennen.. Maar hij volgde de raad. Sommige mensen geloven goede raad ook niet altijd, maar we kunnen het toch proberen klinkt het, ge weet maar nooit.

Zou stuurboord, rechts toch beter zijn, dan links.. ligt wat in de huidige tijd

En het lukt. En dan spreekt het verhaal van een raar cijfer 153... waarom 153. Wel in die tijd geloofde men dat er 153 soorten vissen waren... althans grote vissen.

Maar het vervolg zou het nog duidelijker maken ge moet mijn boodschap brengen aan alle mensen; alle volkeren alle rassen...

Dan worden ze uitgenodigd om iets te gaan eten. niet zomaar een snelle hap... maar een warme maaltijd. Dit element is duidelijk een verwijzing naar de wekelijks eucharistie. Maar we moeten opletten niet hostie staan centraal maar het breken en delen. Leerlingen Emmaus herkende hem aan **breken en delen**.

Dat is ook de kern van liefde : u zelf een stukje prijs geven opdat anderen mogen leven.

Niet alleen aan u zelf denken, zelfs niet als je in nood zijt. Nu komen na de ramp in Zaventem getuigenissen op van mensen die een handje hebben geholpen, soms andere passagiers .. En na zekere tijd de eerste hulpverleners.. Ook voor hen hing er drieging. Zou er nog een bom ontploffen. Zouden bepaalde stukken van het bouw niet instorten. Dankbaar dat ze het deden. Ze verlangen het ook maar krijgen weinig steun jammer .

En dan komt blijkbaar zijn aanstelling als herder van de eerste christenen.

Heb je mij lief was zijn vraag... ook al zijt je beperkt ... Driemaal verloochende hij Jezus

Ik weet niet of Rome die vraag stiet bij de benoeming van de nieuwe bisschop van Brugge.

Heeft de kerkleiding de mensen lief ?

Sommigen hebben het gehoord de paus heeft een soort conclusie gemaakt (200 bladzijden) van de bijeenkomsten over het gezin.. Meningen zijn verdeeld.. wat wel zeker is dat hij in tegenstelling met zijn voorgangers veel begrip vraagt voor mensen die niet perfect leven. Je mag ook, verwijzend naar communie voor echtgescheidenen mensen niet eeuwig veroordelen.

Heeft de kerkleiding en ook wel gelovigen en pastoors mensen lief die met hun verstand veel vragen stellen.. Of moeten ze zomaar geloven?.

Donderdag. had ik een gesprek – hier Damiaan centrum met een jonge catechiste uit Emelgem ze waren hier met hun vormelingen. Het gesprek ging aanvankelijk over hun vormheer die vooral strikt klassieke teksten wil gebruiken. Ze was ook moeder van een kind van vijf jaar. Ze vertelde mijn kind is maandag wenend wakker geworden want Jezus was in haar kamer binnengekomen met een bloedend hoofd.. Moeder zei dat kan niet.. Jawel, mama ik zag bloed onder zijn doornenkroon.. De moeder kon het kind troosten met te zeggen het kan niet dat Jezus zomaar jou kamer binnen komt.. hij komt in jouw hart, want hij ziet alle kindjes graag ook jou. . Lieve mensen Gelukkig dat er jonge moeders, zijn er opa's en oma's die zulke antwoorden geven ik zou het niet kunnen.

Ik kan wel uitleg geven voor de historiciteit van die verhalen. maar het kind zou daar niets aan hebben.

Maar ik hoop dat als het kind veertien wordt het wel zo een uitleg zal krijgen . Een moeilijk punt voor een aantal kerkgangsters en een aantal pastoors.

Als men niet zo zal antwoorden zal het zoals een grote meerderheid zeggen het zijn allemaal fabeltjes en het zal niet verstaan dat God liefde is want hij zal niet bestaan.

John Dekimpe 9 april 2016