

## Preek Pasen 2016

Ik denk dat wij allemaal een stuk onderste boven waren toen we op 22 maart het vreselijke nieuws hoorden en zagen van de bomaanslagen in Zaventem en Brussel.. Allereerst - ook namens jullie denk ik- biedt ik mijn oprecht meeleven met families die een dode moeten betreuren en zeker ook met de gewonden, waarvan enkele heel erg door splinterbommen. Wellicht kwam bij velen van jullie ook de gedachten op :het zijn moslims... en ja volgens hun godsdienst konden ze dit doen.. zelfs martelaar worden Gelukkig denkt niet iedereen en het was mooi dat in Lieven van Gils en zijn gasten Bart Peeters zijn lied van 19 november nog eens mocht zingen . Ik wil er een stukje uit voorlezen

Die heilige geschriften,  
Zijn verwarrend en oud,  
Er staat niet geschreven,  
Dat elke zot,  
Mag misbruiken en moorden,  
Want God is liefde,  
En zeker geen haat,  
Geen reden voor misbruik,  
Of een nepkalifaat,  
Het staat in de bijbel,  
En in de koran,  
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan,  
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan.

maar toch enkele bedenkingen.

Ik denk als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat in de Koran en jammer genoeg ook in de bijbel wel over geweld gesproken wordt, zeker in OT...

er wordt in de naam van God nogal wat gevochten .

- dat is een van de redenen waarom ik sinds de jaren zeventig op zondagen bijna nooit een eerste lezing uit de bijbel haalde. ook al staan er heel mooie teksten. maar ook erge doden van Egyptenaren; Filistijnen f andere "vijanden"

in psalmen wordt er gebeden om de vijand, wie hij ook is, te treffen zelfs te doden.

Maar de bijbel heeft een nieuw testament met centraal het paasgebeuren .

Daarin staat dat zelfs Jezus werd gedood... en door joodse kerk, en door romeinse bezetter en door volk, zij riepen kruisig hem. in de tijd klonk nog het mooi te zeggen hij werd gedood door drie frieten Godfried; (kerk) Wilfred (Martens eerste minister) en patat friet : massa Vreselijk.. en ik heb nooit willen meedoen met de heel vrome praat dat Jezus dit lijden op zich heeft genomen als offer, dan nog voor onze zonden; versta zonden van Adam en Eva en hun nakomelingen

Hij werd terechtgesteld want al was hij vredelievend man, die zieken genas, hij werd aanzien als een gevaar. en gevaar dat moet je bestrijden.

Hij werd onschuldig gedood terwijl Pilatus zijn handen in onschuld waste. Wat een cynische zin.

De mensen in Parijs en Brussel ook onschuldig, werden gedood. of zwaar gekwetst, deels vermink.

Maar na goede vrijdag kwam Pasen..; historisch niet zo snel in drie dagen - voor mensen die nu lijden in ziekenhuizen, en voor familie die treurt zal het jammer genoeg ook langer duren. ook als het geen TV nieuws meer is en bijna niemand er nog zal overpraten.

De kern van Pasen zou ik zo kunnen noemen

God zei : neen Pilatus, neen Joodse leiders, neen volk ik ben het met uw oordeel niet eens.

Ik God kon de dood niet verhinderen maar voor mij is Jezus de persoon die op de aarde het best heeft getoond wie Ik ben... een echt goden kind zou men zegen. Zijn, mijn boodschap is zoals Bart Peeters zong: er is geen hemel zonder liefde is.

En ik wil nog een ander gedacht bijvoegen

Een journalist schreef dit is een aanslag op de liefde.

“Ik ben bang dat mijn kinderen zullen moeten opgroeien in een land zonder liefde”

‘Kunnen we met ons gebroken hart ook praten over de liefde? Een liefde die in staat is om iets te veranderen? Hebben wij het in ons om de hemel te stichten? En waarom staat de liefde nooit op de eerste pagina van de kranten, staat ze er eigenlijk helemaal niet in. Of toch veel te weinig. Het is dat de liefde nooit spectaculair kan uitpakken met alarmerende cijfers en statistieken wellicht.’

‘Een goede samenleving bouw je niet alleen op door respect. Respect voor gezag , respect voor regels en afspraken, met respect alleen kom je niet heel erg ver. Natuurlijk heb je instituties nodig en democratische structuren, “law and order”, maar zonder liefde van de mensen voor elkaar en de wil van die mensen om voor elkaar te zorgen omdat ze samen deel uitmaken van dezelfde mensengemeenschap, houden die structuren nooit lang stand. En daarnaast, hoeveel structuren er ook mogen zijn, er zijn altijd dingen die aan onze controle ontsnappen, er zijn krachten waar wij geen invloed op hebben en de enige manier om die het hoofd te bieden is door er te zijn voor elkaar, door voor elkaar te willen zorgen.’

Lieve mensen verrijzenis ook voor ons

zal niet gebeuren met ook onschuldige moslims de schuld te geven ....

ook niet met politici al of niet tot ontslag te dwingen

zeker ook niet doden als opdracht van God te zien

God kon Jezus dood niet verhinderen.. ook al had Jezus - zoals wij wanneer we voor dodende ziekte staan - het misschien gehoopt. Zijn laatste woorden waren nog God mijn God waarom heb je mij verlaten..

Maar inderdaad we kunnen werken op kleine schaal thuis, wekking maar ook maatschappelijk er kan geen hemel komen zonder liefde.

Zie mekaar graag vandaag zeker met een paasei of groter maar ook morgen in je zorgen voor elkaar.

John Dekimpe 27 maart 2017