

De verloren zoon 2016

De evangeliën die we in kerk horen, lijken vaak wereldvreemd, wie geeft nu aan arbeiders van elfde uur evenveel.

Vandaag moeten we zegen het is niet zo wereldvreemd; of misschien toch ?

We kennen allemaal voorbeelden zowel van die oudste zoon als de verloren zoon, en wellicht ook van barmhartige vader of moeder of ouders

We hebben weet van broers of zussen die jaloers zijn omwille van een stuk erfenis die ze terecht of ten onrechte denken niet gekregen te hebben. Ze zeggen rechtvaardigheid is wat telt. Voor mij is die kwestie toch ook een beetje eigenaardig. Is dat belangrijker dan liefde. Het kan gebeuren dat een kind veel meer gedaan heeft voor een zieke ouder dan een ander kind. Dan was men niet jaloers.

En wie heeft **recht** op geld die ouders vaak gespaard hebben ondanks vele uitgaven voor hun kinderen.. vb studies, helpen bij leningen voor een huis, hulp bij verbouwingen. Tot hen zouden ook de woorden van de vader uit het evangelie mogen klinken. Wees blij dat je al zoveel gekregen hebt.

Velen kennen zeker voorbeelden van de jongste zoon. Er zijn jongeren die aan drugs geraakt zijn, hun eigen ouders soms bestolen hebben. Ze lopen zelf weg of worden wel eens buiten gezet. We kennen soms gehuwde kinderen die veel geld besteed hebben soms aan casino, dure kleren, dure vakanties, en enorm veel schulden hebben gemaakt.

Soms zijn er dan ouders, die tussen komen om schulden in te lossen al is het om hun kinderen uit het gevang te houden.. maar soms vanuit een zeker rechtvaardigheidsgevoel mensen die benadeeld zijn door gedrag van kinderen die hebben ergens toch ook recht op hun geld.

Er zijn **verloren** zonen.. al heb ik wat vragen bij die naam. Als je heel het verhaal leest en niet alleen het begin lijkt hij niet verloren, bijna integendeel ..

Hij kwam tot inkeer.. en ging om vergiffenis vragen.. Je moet het maar doen. Maar het is ook een risico.

Je kan wellicht een partner indenken die vreemd is gegaan en het bekent aan zijn of haar partner. Er is kans dat hij of zij de buitenwacht krijgt. dan mag je spreken van verloren..

Maar als hij een nieuwe kans krijgt is hij zeker niet verloren. De vader gaf hem die kans.. meer nog blijkt iets eigen aan Jezus "er is meer vreugde in het rijk Gods om een zondaar die zich bekeert dan om een rechtvaardige die geen bekering nodig heeft".

Lieve mensen het is al heel moeilijk om dit evangelie in privé leven toe te passen...

ik zou zelfs durven zeggen - gelukkig de gezinnen die het **niet moeten** meemaken .. en je moet het zeker niet zoeken - maar ik zeg ook proficiat aan ouders die het wel meemaken en mede dank zij vraag om vergiffenis kunnen en willen vergeven .

Misschien is de hoofdbedoeling van deze parabel; mensen aansporen fouten te bekennen.. en vroeg of laat komt er wellicht begrip.

ook in de kerk ik wacht op tekst paus synode

John Dekimpe 6 maart 2016