

Preek Driekoningen 2016

Iedereen weet dat de kerstverhalen in de loop van de geschiedenis zijn aangepast. Een bekend voorbeeld is de invoering van de kerststal door Franciscus. Een schitterende zaak omdat het tot op heden onze aandacht blijft trekken voor mensen die het minder goed hebben. En velen hebben hier ook in 2015 hun steentje voor bij gedragen. Van andere veranderingen ken ik niet zo goed de oorsprong. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van drie “wijzen” uit evangelie naar drie “koningen”. Koningen zijn zeker spectaculairder en mooier om na te spelen door de kinderen.

Hou zou je wijzen moeten uitbeelden ?

wijs is niet synoniem van slim.

gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen,

vandaag ben ik wijs en verander ik mezelf

Maar misschien mag ik dit even toepassen op ons Nieuwjaar vieren.

Het is een feest waar velen uit de bol gaan . Is dit wijs ?

Nieuwjaar is letterlijk maar het begin van een nieuwe agenda. Wezenlijk verandert er niet veel of toch voor velen niet.. Dat zullen we morgen al meemaken.

Voor velen onder ons wordt het weer op een vast uur opstaan, al of niet ontbijten, kinderen klaarmaken voor school, vlug de krant lezen, goede dag zeggen, “let op” horen zeggen, werken met vertrouwde mensen of met de computer te minste als hij start.

Op vertrouwde plaats gaan eten, of knapzak die thuis werd klaargemaakt op eten, werken en naar huis komen; een goede dag, een zoen, samen eten...

en dan TV kijken, vaak ook naar vertrouwde programma's, blokken, nieuws, thuis of familie.. slapen gaan met allerliefste die er in veel gevallen nog mag zijn.

Wel ik wens jullie juist veel geluk op **die** “gewone” dagen.

We hebben dat geluk een stuk in eigen handen en toch ook weer niet. Daarom blijft de klassieke wens, - zeker als je enige leeftijd hebt, - een goede gezondheid; Dat woord is wellicht meest uitgesproken, jonge mensen werken digitaal daar za het minder klinken. Moet ook niet. nog vele jaren

Maar dat alledaagse geluk hangt ook van anderen mensen af. Zij bepalen mee ons geluk... en als hen iets overkomt worden ook wij ook getroffen en voelen wij verdriet of onmacht.

Het is daarom **wijs** anderen geluk te wensen.

Anderen hebben zeker in de nieuwe agenda van 2016 al bepaalde data ingevuld en hier is soms meer dan een nieuwe agenda, maar vaak een stuk nieuw leven.

Voor sommigen de huwelijksdatum of huwelijk van kind of kleinkind

Anderen de data van een huwelijksjubileum.. vormsel, eerste communie.

Anderen hebben al de vermoedelijke geboortedatum van een kind of kleinkind genoteerd.

Hier mag misschien ook ene oude wens klinken : het is te hopen dat het gezond is.

Voor jonge mensen staan zeker al een aantal examendata in januari ingevuld. Zoals zij en ook de betrokkenen zeggen het is te hopen dat ze wat geluk hebben, geluk in de vragen betekent dit.

Ze kunnen het geluk hier een handje toesteken.. Daarom wensen wij ze veel moed om in **deze** vakantie te blokken

Anderen hebben de datum van hun pensioen of prepensioen al ingevuld. – gelukkig als het nu nog kan. Dan zal het leven ook hier wel wijzigen of toch niet helemaal want als ik gepensioneerd mag geloven het zal ene periode zijn waar men nog meer tijd te kort komt,

voor het werken in het huis van de kinderen, of vrijwillig werk. Maar hopelijk ook tijd voor een reis, een verblijf in vakantiebestemming...

En hier zeker geldt de klassiek spreuk een zo goed mogelijke gezondheid want met ouder te worden behoren bij de meesten enkele ongemakken, enkele kwaaltjes.. Ik las in krant Marc Sleen verjaardag : het is vervelend om oud te worden, maar ook de enige kans om lang te leven.

En dan nog iets wat mensen vaak zeggen : een goede gezondheid en al de rest die je wil moet je maar kopen.

Wel lieve mensen – al klinkt dit in de kerk niet vaak – ik hoop dat je voldoende geld hebt..

En misschien is niet zo een vreemde wens want er staan ons heel wat prijsstijgingen te wachten – water, elektriciteit. gelukkig is benzine en stookolie laag. Er wachten ons met de begrotingscontrole in maart wellicht nog extra besparingen..

Ik kan hier maar hopen, dat ze rechtvaardig verdeeld worden, met een beetje voorbehoud voor hen die nu al moeilijk hebben of werk onbekwaam zullen worden door ziekte, ongeval werkverlies.

Dat wens ik uiteraard niemand toe en dat moet je niet noteren in uw nieuwe agenda maar ik hoop dat iedereen op het einde van 2016 nog een nieuwe agenda mag kopen en nog vele jaren erna ook.

John Dekimpe 3 januari '16