

Preek derde zondag 2016

in de mis zelf gaat het eigenlijk om 2 thema's.. week van de eenheid verdeeldheid onder de christenen (protestanten, anglicanen, orthodoxen, katholieken)let op niet eenheid van gelovigen dan zouden ook de moslims erbij zijn. en tweede thema maatschappelijke inzet , misschien op termijn samen met Moslims al zal nog lang duren

De laatste tijd gaat het in de kerk om kerkenplan en pastorale eenheden. Niet het zelfde wel wat verwarrend.

Kerkenplan gaat allereerst om gebouwen : samengevat er zijn te veel kerkgebouwen, en er moet een plan opgemaakt worden om op termijn een aantal kerken zeker te behouden, een aantal gedeeltelijk te behouden met men een bijkomende nevenbestemming – zou in principe kunnen voor deze kapel - andere op termijn te sluiten.

Pastorale eenheden gaat het niet op de eerste plaatsen over gebouwen maar wel gezien dalend kerkgangers **en** leeftijd om grotere eenheden te vormen, waar kerken voorlopig blijven bestaan, maar op termijn enkele zullen moeten een ander bestemming krijgen.

Maandag kwamen met ene dertigtal mensen samen: ze zijn bedankt

Nog geen oplossing kan ook niet

De tijd is **voorlopig** nog niet rijp om zogenaamde definitieve voorstellen te doen, tot spijt misschien van het Stadsbestuur en de dekenij. Voorstanders van een “snelle” oplossing hebben een punt waar ze zeggen, als wij zelf het niet in handen nemen zullen anderen dit misschien voor ons beslissen. Dat kan misschien waar zijn, - al is dit niet 100 procent zeker - maar een vlug resultaat zal **zeker** het aantal kerkgangers door die maatregelen doen dalen. Willen we dat ook? Ik zeker niet, maar ja ik ben ook oud.

Het gesprek zal zeker moeten verder gaan

Brengen die grotere pastorale eenheden wel iets bij . Veel plaatselijke mensen zijn daar niet voor. Maar ze willen toch **trouw** de richtlijnen van het kerkelijk bestuur volgen en voeren het zomaar in.. Persoonlijk – en ook andere mensen - heb ik daar toch wel sterke bedenkingen bij.

Tijdens de vergadering werd door iemand opgemerkt

pastoors zouden moeten beter overeenkomen

maar dit is een opmerking met een dubbel bodem

menselijk komen een aantal van ons wel overeen vriendelijk, sympathiek

maar als het gaat over Godsbeeld, moraal en liturgie niet.

Sommigen zijn trouw aan voorschriften anderen veel minder

op gebied van moraal denken wij verschillend, al groeit hier toenadering. Ik ken nu nog wering priesters de tegen inzegening van een tweede 2 relatie zijn na scheidingen, - wa soit anders - maar nog wel tegenover homo's.

maar hoe stellen wij ons God voor Wat is geloven in wat wij noemen God, voortbestaan

ook kerkgangers zijn hierrond verdeeld. sommigen hebben daarom een bepaalde kerkgemeenschap gekozen.

maar we zouden misschien gemakkelijk één kunnen worden op gebied van inzet

het evangelie van vandaag kan ons hierbij helpen

Het is de programma verklaring van Jezus

wel uitgesproken in een gebouw synagoge met bijbel.

Hij spreekt niet ik ben gekomen om die diensten beter te laten verlopen al had hij ook wel kritiek op koophandel in de tempel en blijkbaar waren er vele droge predikanten.. want bedenking ze hingen aan zijn lippen. maar hij is gekomen opdat blinden zouden zien, doven horen,.. zieken genezen, "God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. ¹⁹ Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd."

'Wat ik jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden.

Ik las nog studenten zouden blij zijn als ze de examenvragen kenden

Wij kennen ze:

wat doe als iemand honger heeft

dorst heeft ? Ziek is

behoort dat tot het wezen heeft va het christendom.

Ja waar zag ik je je ziek, hongerig....

Als er in mijn ogen eenheid moet komen dan is het op maatschappelijke terrein stappen zetten

moslims hebben ook die opdracht ook want op einde van hun ramadan moeten ze eten delen, zeker met armen.

maar anderzijds moeilijk

we kiezen om welke reden ook voor een partij. Allemaal zeggen ze zeker iets te willen doen voor armen .. maar wel onder verschillende invullingen..

Maar als ze regering vormen of regeringen kiezen ze duidelijk andere wegen.. waarbij ik toch wel vragen durf stellen.

Ook hier zeker geen eenheid

maar ik hoop dat mensen niet in armoede zullen geraken.

John Dekimpe 23 januari 2016