

Preek kerst 2015

we zijn allemaal geschrokken door de bloedige terreurdaden in Parijs. We waren ook geschokt dat daar bijna als een soort verrechtvaardiging verwezen werd naar Godsdienst. Zou Godsdienst inderdaad aanzetten tot geweld tot doden. Is bijbel zoals Dimitri Verhulst schrijft ene bloedboek.

Ik zal zeker niet ontkennen dat in OT geweld voorkomt.. en zowel Christendom als Islam steunt op OT. Abraham is hun gelovige stamvader
Maar wij hebben, toch een nieuw Testament.
met onder meer een kerstverhaal

Hier verschijnt God niet als heerser, tiran maar als een weerloos kind.
Al wie een klein kind mocht ontvangen, als ouder of groot ouder weet dat ene kind niet tot geweld oproept
verre van het is weerloos, het roept eerder op tot tederheid, tot zorg die men graag schenkt.

Alhoewel het oude verhaal geen historisch verhaal is maar een beeldend verhaal uit vele verschillende bronnen, soms uit bijbel, maar ook griekse en latijnse bronnen, zelfs indische, om een boodschap te brengen over Jezus, eigenlijk over elk mensenkind.

Het kerstverhaal kan het ook een uitnodiging zijn voor ons.

om engel (soms wel een bengel) te zijn voor elkaar

de engel die toekomst wil aankondigen; opnieuw zal het gebeuren, misschien in eigen familie, of door iemand die nu in de kerk zit. Dat een jongen een meisje – maar nu ook jongen, jongen, meisje meisje - ten huwelijk vraagt het meisje blozend, maar graag “ja” antwoord (Mara’s ja).

en er opent zich een echte nieuwe toekomst;

zelfs in de verte de geboorte van ene of meerdere kinderen

Mensen die werk gaan maken aan een huis, kopen of verbouwen vaak met steun van ouders maar vooral zullen zoeken om er een **thuis** van te maken.

in de stal staat daarom de os en de ezel

en dat beeld kan ons helpen om er een thuis van te maken. Niet zo eenvoudig

ezel lange oren ja tijd te maken om de luisteren, soms naar woordeloze gebaren of gezichtsuitdrukkingen. een gelaat is geen foto of al of niet bewerkte afbeelding op Facebook maar kan wenen, angstig zijn maar tevens hoopvol.

ezel kan veel dragen en zoals vele woorden met een “ver” nog moeilijker verdragen en dat moet iedereen in ene gezin: een kind op sommige momenten, een ouder, maar ook elkaar soms, kleine ambetantigheden die toch zo op zenuwen kunnen werken

een ezel lijkt ook koppig te zijn, ja we ervaren dat zo vaak vanzelf, komt in gelijk willen hebben, of er toch geen krijgen maar mag ik aansporen koppig trouw te blijven

of de os die in ontwikkelingslanden de ploeg voortrekt..

ik denk aan grootouders die graag inspringen

en ook een ster te zijn

ja we kennen allemaal TV sterren

maar er zijn toch veel gewone sterren

ik denk aan kleuterleidsters juffrouwen en meesters
leiding in jeugdbewegingen
misschien soms trainers, of begeleiders van veel activiteiten waarin onze kinderen zich willen uitleven
sport, dans, ballet.. muziek tekenen,
we zien God niet.. inderdaad niet maar ik zie goddelijke dingen gebeuren

vb mensen die trouw naar dementerende partner of ouder trekken misschien zelfs vandaag nog
mensen die niet zeggen als er ergens een ramp gebeurd, of bij vraag bij blijvende armoede de : wat blijf er maar ook buiten de warme week van studie Brussel – proficiat - een bijdrage leveren, al is maar door te lopen, te bakken.. of andere originele activiteiten

of nog moeilijker : in het verhaal komen ook wijzen, soms zelf koningen genoemd: het waren vreemdelingen. Wij zien hen in de vele duizenden vluchtelingen, die levend zijn aangespoeld ze zijn voor ons zeker geen te koningen, verre van
maar we willen hen toch een plaats geven in onze menselijke herberg.

Wat typisch is in onze kerstgebeuren zijn de vele lichtjes. voor kinderen iets typisch mooi.
Maar denken we er misschien toch even aan: om lichtjes te kunnen laten branden is er elektriciteit nodig, om eten te maken vaak ook, of gas.. maar voor sommigen zal in de komende maanden omwille van de facturen het licht uitgaan.

In de vele wensen die we de voorbije dagen kregen via kaarten of computer staan meestal 2 wensen een voor Kerstmis maar ook voor 2016. Zou ik mogen vragen dat wij die Kerstmis, vieren, hiervoor ook nog naar de kerk komen waarvoor bedankt daar volgend jaar aan denken.

Kerstdag is een feest maar ook ene oproep zoals elke geboorte.
Het kind mag er zijn mijn kind zeker, mijn kleinkind maar elk mensenkind.. zeggen we vandaag misschien een beetje tegen ons zelf.

John Dekimpe, 25 december 2015