

Preek 1 advent 2015

Vandaag begint de voorbereiding op kerstmis voor velen een van de mooiste feesten van het jaar.

Midden in de winter voelen we warmte bij elkaar, daarbij geholpen door lichtjes, versiering, goed eten en pakjes.

Ik denk dat iedereen hoopt op een mooi kerstfeest. en dat er zeker hier geen dreigingsniveau 4 zal zijn zodat we inkopen kunnen doen.

Maar ik wil toch even naar onze paus.

Het is een man die over veel aardse zaken durft spreken.

en niet over theologie of binnenkerkelijke zaken zoals zijn voorgangers

enkele maanden voor de klimaat top in Parijs schreef hij encycliek *laudato si* waar hij aandacht vroeg voor het klimaat-maar kreeg ook tegenkantingen en jammer genoeg zijn er nog altijd veel mensen die te weinig zien dat er dringend maatregelen moeten komen. en ook hier is de Belgische politiek geen voorbeeld.

Geregeld neemt hij standpunten in betreffende vluchtelingen, terreur .

Vorige week had hij het in misviering in Rome over het kerstfeest met toch wel een uitdagende titel

“Kerstmis wordt een schijnvertoning”

reden waarom

“Kerstmis komt eraan. Er zullen lichtjes zijn, feestjes, prachtig versierde bomen en kerststalletjes... En dat terwijl de wereld oorlog blijft voeren”, “De wereld heeft de weg van de vrede niet begrepen. De hele wereld is in oorlog

Het thema vrede was altijd in kerstvieringen sterk aanwezig

veel vieringen eindigden met lied, vrede, vrede op aard aan alle mensen

men vertelt dat tijdens de grote oorlog 100 jaar geleden de legers op kerstdag niet vochten.

Ook in families waar er ruzie was, soms tussen getrouwde broers en zussen werd de ruzie minstens voor enkele dagen bijgelegd.

Wij willen nog vrede maar om dat te bereiken hebben we nu zwaar bewapende agenten en militairen nodig.

Scholen moesten sluiten, ook veel winkels en voetbal gespeeld zonder supporters.. een beetje onwezenlijk zonder de 12 man.

Sommige politici zeiden we zijn in oorlog.

Nu we hopen allemaal dat die dreiging niet in kerstdegen zal bestaan.

Maar er zal zeker een ommekeer in de geest moeten gebeuren bij de moslims maar ook wel een beetje bij ons.

de centrale gast in het kerstgebeuren is een pasgeboren kind.. en elk kind komt naakt en weerloos ter wereld. Sommigen zeggen het is een goddelijk kind, zoals veel kinderen die ook vandaag bij ons geboren worden.

Niet om later te moeten vechten...of vluchten en zeker geen terreur te plegen.

niet om jong te sterven ook al weten we dat dit kind maar goede dertig jaar mocht leven en werd terechtgesteld

Toch hoop ik dat kerstmis geen schijnvertoning op een ander terrein zal zijn namelijk de zorg voor armen.

Ondanks het feit dat het kerstfeest een consumptiefeest is geworden ben ik hier optimist

De laatste jaren bestaan er gelukkig heel mooie initiatieven voor armen en eenzamen

mag ik er enkele opnoemen

wellicht zullen bepaalde organisaties en bewegingen opnieuw kerstmaaltijden bereiden en ronddragen.

Er zullen voor hen kerstfeestjes zijn , voor poverello maandag na kerstmis

Op de Kulak oudejaarsavond feest. Ik wil misschien even het ontstaan van dit feest herinneren, en Molenbeek dat nu zoveel in het nieuws kwam heeft er mee te maken

- Rond de jaren 70 gingen ook mensen van Kortrijkse en kulakkers elk jaar helpen in De Foyer in Brussel Molenbeek bij pater Steels (nu pater Jan Leman) het oudejaarsavond feest is daar een uitloper van. Omdat in 1978 door het slechte weer, sneeuw ijzel, studenten niet op tijd in Brussel geraakten – ze vertrokken om 13.00 en waren pas op hun bestemming om 23.00 zeiden: ze stuur ons niet naar Brussel maar richt zelf een feest in.

music for live speciaal gepland in de week voor kerstmis zal veel mensen beroeren

Maar ook hier is er tijd van voorbereiding nodig Het beste zou zijn dat mensen niet in armoede terecht komen. zeker kinderen die nu geboren worden. Met welzijnszorg dromen wij bij de kinderwagen om een toekomst zonder armoede is veel moeilijker dan die mooi maar vaak eenmalige acties en misschien nog iets

De bisschop van Antwerpen Mgr Bonny schrijft : het zou fijn zijn zo elke kerkgangers een vluchteling zou begroeten.

Een droom maar wie weet of sommigen dit doe.

John Dekimpe, 28 november 2015