

Verkoop alles wat je bezit 2015

Ik zei vorige week dat het in deze tijd menselijk moeilijk is om te preken rond het evangelie van de echtelijke trouw.. als men enerzijds gescheiden mensen niet wil kwetsen en anderzijds de huwelijkstrouw als een sterke bron van geluk wil verdedigen.

Deze week is het niet minder moeilijk.. we voelen ons wel niet rijk en er zijn veel rijkere mensen dan wij naar Als je onze bezittingen vergelijkt met het gemiddelde van een mens op aarde, dan zijn wij allen rijk.. en klinkt het evangelie bijna als een verwijt.

Het klinkt ook als verwijt omdat het ergens aansluit bij wat diep in ons leeft.. We zeggen allemaal wel eens "geld maakt niet gelukkig" maar we ervaren dat geld toch een aantal mogelijkheden opent die wezenlijk zijn. Zonder geld kan niemand bouwen en wie vindt een comfortabel huis nu niet van levensbelang. En je moet wel sparen want wie kan anders zijn kinderen laten verder studeren. Wie kan de dure huwelijksfeesten betalen en wij mogen toch feesten en gul zijn .. en wie zal straks de dure bejaardenhuizen kunnen betalen, nog meer een noodzaak als wij weten dat onze kinderen, minder in aantal dan vroeger weinig tijd zullen hebben want ze moeten zelf een inkomen hebben, ze moeten ook sparen.

Geld we hebben het nodig om te leven... leven we voor het geld
of misschien juister geformuleerd in welke mate zijn wij slaaf van het geld.
of beeld oog van een naald smalle toegangspoort kameel wel zonder ballast.

een hond kan je kopen, hem doen kwispelen niet

Ik zou een aantal voorbeelden willen geven of juister vragen willen stellen in de hoop dat men er thuis nog eens over discussieert... wat het antwoord is zeker niet zwart wit te geven.

Ik stel vast dat veel jongeren nu graag een job doen.. niet omdat ze zo graag werken, al is het goed dat studerende eens handenarbeid doen, zoals rekken aanvullen, in conserven bedrijven werken, opdienen.. maar ze doen het vooral om geld te verdienen. Jaren terug om een deel van de studiekosten te helpen dragen, nu om zelf zelfstandig geld te kunnen uitgeven voor vrije tijd, reizen, aankoop van bepaald materiaal. Allemaal te begrijpen maar leren ouders hun kinderen ook nog vrijwilligers werk doen.. gratis om niets ? Een discussie in het gezin waard.

Iets wordt geacht naar gelang het kost... Soms zit hier een waarheid in. Schoenen zijn niet altijd schoenen als men ook de duurzaamheid bekijkt. Maar wat is nog belangrijk bij aankopen... Bepaalde zaken kopen bij middenstanders doen u vaak meer betalen dan in groot warenhuis. Maar is dat het enige dat telt bij het aankopen doen.. Ook de vriendelijkheid en de dienstbaarheid hebben hun waarde.. speelt dit mee ? Wanneer? waarom het zijn vragen.

We staan met een leger werklozen. en we kunnen zeker zeggen er zijn mensen die niet graag werken.. maar velen wel. We kunnen eisen stellen naar kostprijs van de arbeid.. maar mogen we dan geen vragen stellen aan onszelf en aan onze christelijke instellingen... Wat doen wij, wat doen instellingen die zich christelijk noemen. Ik las b.v. dat een verpleegster met vele jaren dienst in het Brusselse graag hier zou komen werken.. er is werk voor verpleegkundige maar beginnelingen kosten minder... Moet dit een criterium blijven ? Wie valt eerst weg bij ontslagen? ook in christelijke organisaties. Kan niet anders ..

Misschien nog even naar actualiteit
Volgens de regering zullen velen netto meer overhouden
hopelijk wel
maar water duurder
elektriciteit duurder
frisdranken duurder
alcohol duurder
Wat zal men overhouden
ene nu al andere later
misschien een noodzaak
maar ik zou ook hier - los van politieke voorkeur - een eerlijk gesprek vragen

John Dekimpe 10 oktober 2015

christenen wonen in zelfde steden, dragen zelfde kleren rijden in zelfde auto's
verschil ze beminnen mekaar