

preek 26 zondag 2015

Het eerste deel van evangelie heb ik leren kennen de eerste maanden dat ik deken was in Menen.
Ik zei toen er wordt binnen de kerk nogal wat ruzie gemaakt om te mogen goed doen
in de studentenparochie aan de Kulak had ik dit niet meegemaakt
Een parochie had drie doelstellingen
bevorderen van vriendschap daarin speelde Anseremme een heel grote rol .. er was geen concurrentie
sociale inzet ondermeer via werkgroepen bepaalde activiteiten als oudejaarsavond
en liturgie
ook hier was er geen concurrentie
er waren wel studenten die meer aandacht hadden voor ene facet
vb vrienden maken zo ging vrij veel volk mee naar Anseremme, waarvan ene groot aantal naar de
missen kwamen, een deel ook niet
anderen vonden dat als christenen vooral iets moest doen
anderen kwamen alleen naar de vieringen
maar toch ook een band zo is feest voor oudejaarsavond gestart vanuit een dubbele oorsprong..
enkel studente waren op oudejaarsavond naar Brussel geweest voorfeest et oud gevangenen maar zo
slecht weer dat ze pas 's avonds laat in Brussel waren toegekomen en zeiden je moet zelf zo een feest
inrichten. Die oproep werd gedaan in de missen.
een grote actie voor multiple sclerose werd opgezet door studentengeneeskunde jomsi kreeg zijn start
in een misviering in een weekend 2 kan geneeskunde
Er werd goed gedaan maar geen strijd
Je wordt deken
je stelt vast dat pastor en leken eerder kwaad waren als mensen van hun parochie niet bij hen naar de
mis kwamen, maar elders, dan dat ze tout-court niet gingen.
zelfde voor vormelingen
zelfs in bisdom was vb ene rivaliteit tussen parochieanimatie en broederlijk delen voor de vasten
plaatselijk rivaliteit tussen inzet voor missies en broederlijk delen
ook wat strijd tussen christelijke scholen..

jaloersheid wat in de mens zit, zie klein kind, zat er hier zeker tussen . maar jammer..
Ook teug in Kortrijk moet ik dit moest ik dit maken.. tussen parochie maar ook allerlei gebedsgroepen.
en groot probleem is niet dat er soort vieringen bestaan, gelukkig , maar dat veel mensen toutcourt zijn
afgehaakt van elke viering stilaan ook begrafenissen
verbonden met vaststelling dat voor steeds meer mensen God bijna niets betekent.
bestaat er wel ene god ?
Wat zal er gebeuren in discussie rond kerkenplan ? Iedere parochie voor zijn eigen denken ?
Ook Moslims jaren terug kozen veel allochtonen voor katholieke scholen een vonden motieven om dat
ze daar nog leerden dat er een god moet zijn.
Zij hebben ons leren nadenken over vasten.. toch iets belangrijk
Wees blij als goede gedaan wordt
vooral ook als het moeilijk is tweede deel evangelie . denk aan vluchtelingen waarvan de meesten
moslims zijn
Merkel zei naar mis gaan.

John Dekimpe 27 september 2015