

Preek 24 zondag 2015

We zouden ons niet gemakkelijk voelen zo men aan ons de vraag zou stellen wie is Jezus voor u...

die vraag zouden mensen die graag discussiëren toespitsen op het beeld dat zij van Jezus hebben. en dat is vrij verschillend.. ergens tussen de twee uitersten : hij is een mens, zoals wij, wel een speciale, naar het andere uiterste hij is gewoon de zoon van God de tweede persoon van de Drievuldigheid..

Dat kan inderdaad interessante discussie zijn, maar de belangrijkste vraag is toch wat betekent hij voor mij, in mijn leven.

Sommigen zouden een vaag antwoord geven in de zin van we zijn zo opgevoed, en anderen zouden een vrij persoonlijk antwoord geven.

Vandaag zou ik die vraag even willen toespitsen op twee concrete toepassingen

- vrij onderwijs de "k" van katholiek of kwaliteit

- houding tegenover Islam

- vrij onderwijs de "k" van katholiek of kwaliteit

Inderdaad het vrij onderwijs biedt kwaliteit.. maar het gemeente, provincieonderwijs en gemeenschapsonderwijs toch ook. Veel mannen van mijn leeftijd en ouder hebben hun lagere school gelopen in het gemeente onderwijs.. Ik durf niet zeggen dat het van slechte kwaliteit was, verre van.

Maar wat betekent dit concreet. Dat werd vroeger vaak in regels omgezet.. van zoveel keer naar de mis maar ook dat je als meisje die huwde moest stoppen met lesgeven.

Dat als je scheidde je moest stoppen.

en nu vrij recent werd een kleuterleidster benoemd omdat ze niet gedoopt was.

Is dat katholiek

Moeten moslim kinderen mee godsdienst volgen naar missen komen of soms nog iets extremer mogen ze hoofddoek dragen, of gedwongen worden om ook gemengd te zwemmen.

Zo kom ik aan een heel delicate onderwerp vluchtelingen crisis

Verschillende mensen zijn bang dat de moslims ons zullen overtroeven en sommigen hebben schrik van aanslagen.

Ik begrijp die schrik te volle...

al mag ik allereerst zeggen blijkbaar is hun Godsdienst - een waarvan ik persoonlijk niet houd - wel belangrijker in hun leven dan wellicht in het onze . Wij hebben leren zeggen godsdienst is een privé aangelegenheid . zelfs sommigen zeggen de kerk moet zelf wedden kosten betalen.

Ik denk dat wij ze moeten opvangen, mensen vluchten uit oorlogsgeweld maar als we ze zullen "erkennen" mogen wij toch ook wat eisen stellen.

Wellicht geen enkel land heeft in het verleden zoveel vluchtelingen opgevangen als de USA... ook uit Europa. Het waren in zekere zin economische vluchtelingen. En zij hebben zoals wij in de tijd deden voor onze mijnen, heel wat zwarten gedeporteerd.

Dat is niet zonder problemen verlopen. Tot in 2015 bestaan er vreselijke schietpartijen waar een zeker racisme niet kan ontkennen.

Nochtans Amerikanen hebben eisen gesteld.

ze moeten zich integreren wat betekent taal leren, zich Amerikaan voelen respect voor de Amerikaanse vlag. Ook de burgerlijke Amerikaanse wetten moet ze onderschrijven.

Wij hebben dit te weinig gedaan.

Dat zullen wij moeten . Onze taal leren ,maar onze cultuur. Zij mogen hun godsdienst beleven , godsdienstvrijheid is een van onze grondwet regels? maar ook herkennen dat er hier scheiding tussen kerk en staat..

En ik hoop dat zij via onderwijs ook wat kritisch hun koran en ander teksten zullen leren benaderen.

de koran is net zoals de bijbel niet door God of Allah gedictieerd. Hij is ontstaan in een bepaalde tijd en cultuur.

Daarop beroep op doen om schapen niet onverdoofd te slachten is daar misschien goed voorbeeld.

Maar misschien moeten wij ook wat duidelijker onze identiteit verdedigen.

Kanselier Merkel die een duidelijk stelling in nam ten aanzien van de vluchtelingen crisis stelde als je bang zijt van de moslim zou je zelf wat meer naar uw kerken kunnen gaan.

ik zou er bij zeggen God is geen god van geweld ook niet tegen andersdenkenden of vijanden ; hij vraagt ons mensen in nood te helpen denk aan de barmhartige Samaritaan. Meer nog hij vraagt de naaste graag te zien.. de naaste is mens die naast ons komt wonen.. misschien gedwongen.

Maar wel als onszelf en wij willen terecht veiligheid en respect.

John Dekimpe 12 september 2015