

preek 22 zondag 2015

Ik denk dat bijna iedereen akkoord is met het evangelie van vandaag dat niet regeltjes, zeker geen uiterlijke regels het belangrijkste zijn bij Godsdienstbeleving.

Maar als ik naar de **feiten** kijk heb ik de indruk dat vooral regels en voorschriften domineren. Laat mij met het gemakkelijkste beginnen

Denk aan de discussie rond onverdoofd slachten.

Niemand wil de moslims het recht ontzeggen om hun offerfeest te vieren.

Zij mogen hun schapen laten slachten. Maar moet het werkelijk volgens een strikte rituele methode. Is dat het belangrijkste? Smaakt het beter ?

Misschien even vermelden toen de Koran werd geschreven bestond geen onverdoofd slachten dus beroep doen op de Koran is niet significant.

De meesten van ons begrijpen (terecht) de getuigen van jehova niet als ze omwille van hun godsdienst beleving een bloedtransfusie, ook voor hun kinderen weigeren.

Joden hebben zeker ook nog heel strenge regeltjes voor hun sabbat welke werken ze zogenaamd wel of niet mogen doen. en ook wel eten

en ook voorschriften rond eten maar wij ook

eerst een anekdote

Een katholieke aartsbisschop ontmoet een rabbijn en zegt tot hem: "Rabbi, vertel me eens, wanneer gaan jullie Joden nu eens eindelijk ophouden met al die eigenzinnige voedselvoorschriften en ook varkensvlees eten, net zoals wij?" Waarop de Rabbi hem fijntjes antwoordt: "Bij uw huwelijksfeest, meneer de aartsbisschop".

ja katholieken hebben ook veel regeltjes.

Maar bij katholieken was, of mag ik zeggen, ook veel regels, menselijke regels bijna de kern van het geloofsbeleving.

voorbeeld anticonceptiva : verantwoord ouderschap mag maar discussie over soort anticonceptiva.. volgens vele historici een van sterke redenen voor geloofsafval

Mogen we ook zeggen over priesterschap en verplicht celibaat. Dit laatste is duidelijk een kerkelijke regel die op een zeker moment werd ingevoerd .. die regel zou best verdwijnen .

We kenden regeltjes voor nuchter voor communie ..

Ze zijn weg zegt en, ik zeg toch niet helemaal

Heel belangrijk is dat huwelijken "lukken". het is een pijnlijk gebeuren voor de betrokkenen echtbaar, kinderen, ouders als het mislukt. Maar helpt het weigeren van de communie mensen die een nieuwe relatie aangaan om hun nieuwe relatie te steunen, wat toch belangrijk is.

Velen houden er zich niet aan, maar sommigen wel heel pijnlijk en die regel bestaat nog altijd Misschien zal de gezinssynode hier regel opheffen

Er zijn regels voor vieringen tijdens het weekend. Priesters kunnen niet meer in alle kerken een eucharistieviering voorgaan. Daarom wordt gekozen voor om de veertien dagen en de andere weekends niets. Kan dan geen gebedsdienst doorgaan ? liefst met communie .. Ook dat zijn kerkelijke regels soms verschillend per bisdom. men moet wat meer protesteren.

zelfde voor begrafenissen met of zonder communie

We staan voor nieuwschooljaar

ook hier zijn regels..; vaak uiterlijk. gelukkig al veel minder

Zelfs deze dagen discussie wat discussies rond b attest, zitten blijven, herexamens .. ?

Ik ben geen onderwijs expert maar stel vragen

Moet het dat ene aantal kinderen uit het bijzonder onderwijs naar het gewoon onderwijs gaan M decreet.

Vragen heb ik waarom wij nog altijd humaniora zoveel hoger inschatten dan technisch e beroepsonderwijs.

Beide zijn belangrijk

maar ik wil vooral kinderen en jongeren gelukkige schooldagen toewensen

met vertrouwd vrienden maar ook kansen voor nieuwe

moed aan leerkrachten en hen danken..

ook hulp personeel kuisen, keuken, bus vrijwilligers schoolpoorten

en zeker steun aan ouders, grootouders . Maar let op woensdag zijn de meeste ongevallen aan schoolpoorten; een van de redenen zou zijn dat er dan hel veel grootouders aan de poorten staan.

maar zeg maar het is gazetten praat. Hopelijk geen enkele dag doden of zwaar gekwetsten.

John Dekimpe 30 augustus 2015