

Willen ook jullie heengaan ?

Het evangelie eindigde met een voor onze tijd wat vreemde zin: willen jullie misschien ook weg gaan.. je moet mij niet volgen versta zeker niet om opportunistische redenen.

Wij durven dit niet meer zeggen.. integendeel. Vaak horen wij :

wees blij dat ze **nog** willen gevormd worden. Wees blij dat ze **nog** kerkelijk willen huwen.. wees blij dat ze nog willen komen de zondag

Laat er geen misverstand over bestaan : ik ben inderdaad blij dat jullie er willen zijn. En dat is zeker geen evidentie meer ... Ook hier niet voor sommigen een nieuwe plaats, voor anderen andere pastoor .

Maar tevens ben ik ongelukkig dat de generaties beneden de vijftig op enkele uitzonderingen na ons voor de weekendvieringen hebben verlaten. Het was ooit anders. Ik trouw nu nog mensen die vertelden dat ze als kind aan mijn voeten zaten in ‘ Hoge. In de mis van 11.30 waren tientallen scouts en chiroleden aanwezig. Die zie ik nu nog op huwelijk van een leeftijdsgenoot. en soms nog op begrafenissen maar nog heel weinig tijdens weekendvieringen.

Maar ook bij begrafenissen is veel veranderd. Er gaan nu al verschillende diensten door in het crematorium en in aula van begrafenisondernemers.

Op het eerst gezicht niet verwonderlijk.

Als vader en moeder nog leeft wordt de overleden partner bijna automatisch in de kerk begraven. Al die overleden is : valt dit automatisme weg. Meer nog heel het kerkelijk gebeuren is vreemd geworden. Zeker de muziek, maar ook de rituelen denk maar aan opstaan en neerzitten is voor velen onbekend

Maar er is duidelijk meer aan de gang.

Waarom zou je nog komen als je toch niet meer gelooft.

Veel priesters durven die vraag niet eens stellen en verwijzen als oorzaak voor de daling naar allerlei maatschappelijk factoren als materialisme, individualisme.. of gewoon geen tijd; je kunt de zondagvoormiddag niet fietsen en naar de mis gaan.

Het sociaal netwerk is ook heel sterk veranderd, zeker voor jongeren.. er zijn sociale media,

Ze zijn wel te zien op festivals met vele duizenden Ze zijn aanwezig bij sport gebeuren,

En hier heb je wel nog alle generaties... op Kortrijk Koerse zat ik een tijd bij een 85 jarige, heb ik veertigers , vijftiger kunnen groeten en zag ik veel mensen met smartfoons, tablet.. ipod...

dat waren in hoofdzaak jongeren .. in kerk moet dat afleggen in ene koers blijkbaar niet.

je kunt naar koers kijken en naar je mobiel toestel.

Is hier iets aan te doen

1. Wat we doen moeten we proberen goed te doen ik denk hierbij niet alleen aan de voorganger maar aan de gemeenschap. Als we zingen moeten we zingen niet zo gewoon in kerkgebouwen, als we samen bidden liefst ook doen.
2. Wellicht moeten we, in alle godsdiensten wat minder aandacht hebben voor regels en “wetjes”. Denk aan huidige discussie rond onverdoofd slachten... al of niet hoofdoek.
3. Misschien een anekdote. Een katholieke aartsbisschop ontmoet een rabbijn en zegt tot hem: “Rabbi, vertel me eens, wanneer gaan jullie Joden nu eens eindelijk ophouden met al die eigenzinnige voedselvoorschriften en ook varkensvlees eten, net zoals wij?”

Waarop de Rabbi hem fijntjes antwoordt: “Bij uw huwelijksfeest, meneer de aartsbisschop”. Het is uw fout niet maar het ging en het gaat in de godsdienst te veel om zogenaamde heilige regels denk maar vasten, vroeger bij ons nu de moslims, vroeger over anticonceptiva nu bij ons nog om moderne technieken om kinderen te kunnen krijgen. ..

4. Op een eerlijke manier over ons geloven, over ons twijfelend geloven ons zoekend geloven leren spreken. Weten dat een aantal mensen daarover geen vragen stellen – is ook niet nodig als zij er zich goed bij voelen - maar ook weten dat vele mensen wel vragen hebben.. ze komen aanbod in kranten weekbladen. Geloven is geen evidentie. En we moeten inderdaad niet alles willen bewijzen maar ik durf toch hopen dat mensen een eerlijk antwoord op hun vragen krijgen en zeker niet onmiddellijk verwijten: ze zijn “ongelovigen materialisten, voor wie geld is god.. Ja we overdrijven allemaal maar geld is nodig. God zal de stijgende energie factuur niet betalen;
5. Samen met gelovigen, pratikerende en niet praktiserende zoeken naar oplossingen voor het immense grote probleem van de vluchtelingen. Niet gemakkelijk.. Ik kreeg vandaag nog tekst van een kerkganger

Om over na te denken, het is de moeite waard!!!.

Beste,

Wanneer we de schipbreuken van de bootvluchtelingen bij Lampedusa beschouwen, stellen wij ons de vraag waarom deze drenkelingen geen voorkeur geven om te emigreren naar Qatar, Nigeria, Saudi-Arabië, Bahrein of Koeweit? Waarom willen zij absoluut hun leven wagen om naar Europa bij de “ongelovigen” te komen

Terwijl de Golfstaten door de ontginning van de petroleum de rijkste staten zijn en bovendien ook nog moslim

Ja vluchtelingen een enorm probleem .. maar het is begrijpelijk

John Dekimpe 22 augustus 2015