

Preek 18 zondag 2015

Jezus is brood om van te leven. Een mooie zin die priesters graag gebruiken.. en die zin wordt vaak ook gebruikt om de eucharistieviering te verdedigen. Een stuk terecht want dit verhaal van de broodvermenigvuldiging is waarschijnlijk gegroeid uit de wekelijkse bijeenkomst van de eerste christenen waar ze Jezus na zijn dood aanwezig wisten en daaruit ook kracht vonden om aan hun geloof in vervolgingstijd trouw te blijven.

Ik wil u allen danken die nog heel geregeld naar de viering komt.. en zo inderdaad Jezus wil gedenken. Liefst ook in deelname aan de communie. En zeer veel mensen vinden dit belangrijk. Daarom als er alleen een woorddienst is, komen ze niet. Er zijn pastoors die alleen woorddiensten doen bij een begrafenis maar sommige families vinden dit niet kunnen. Ons vader en moeder klinkt het dan, moet een "volwaardige" begrafenis hebben. Begrijpelijk al zijn er verschillende mensen die vol lof spreken over een aantal begrafenissen met woorddiensten. Het was heel mooi, die vrouw – ja soms is het een vrouw die voorgaat - deed dit heel mooi.

Zelfde met huwelijk. Verschillende jonge koppels kiezen nu voor een kerkelijke trouw maar zonder eucharistieviering. Dat is zelfs officieel voorzien. Voor sommige families is dit toch eigenaardig. Het lijkt een beetje minder, ook al zijn dit twee sacramenten : sacrament van huwelijk dat nota bene trouwers toedienen en sacrament van de mis, waarvoor je nog een priester nodig hebt. Maar zelfs als er een priester is, kiezen ze voor een viering zonder mis.. Soms uit overtuiging - we gaan anders ook niet - soms omdat dit minder kerkelijk lijkt.

Wij weten dat steeds minder mensen komen. Voor een aantal ouders nog altijd pijnlijk. We hebben ons best gedaan, het goede voorbeeld gegeven en toch zijn onze kinderen afgehaakt.

Fijn dat je zo denkt. Maar mag ik toch even nog wijzen op iets anders.

Jezus is brood van te leven.. Wat betekent dat vb voor die vluchtelingen die in Calais staan te wachten of bijna onmenselijke pogingen ondernemen om in Engeland te geraken Sommigen onder hen zijn ook christen uit Afrika waar ze levende misvieringen hadden meegemaakt. Christen of niet het zijn mensen.

Wat betekent Jezus is brood om van te leven voor de boeren. Ik denk dat zij terecht protesteren tegen de te lage prijzen. Voor melk, voor tarwe aardappelen. Mensen van mijn leeftijd weten dat toen ze klein waren een brood 7.5 Bef koste, dan nog van 1 kg, nu minstens 10 x zoveel voor 800 gram. Hoeveel gaat er naar de boeren? Niet zo gemakkelijk maar hopelijk mag ik die vraag toch stellen. Naar de mis gaan brengt geen hogere prijzen en ook boeren hebben recht op menswaardig inkomen.

Mag ik nog een minder delicaat voorbeeld

Want ook in de kerk denken mensen volgens politieke partij. Laat mij een voorbeeld nemen dat in alle partijen en jammer genoeg in alle leeftijden voorkomt : iemand krijgt de diagnose kanker

Wat betekent Jezus is brood om van te leven

Sommigen vinden zeker steun in hun geloof.. maar zijn vooral bang Sommigen zijn vertrouwd vol dat andere mensen voor hen bidden, kaarsen laten branden.. zeker ook door mensen die anders nog weinig in de weekend vieringen te vinden zijn.

Ze kijken echter vooral uit naar de behandeling, mogelijk ook naar de nabehandeling; Ze hebben terecht vragen en zorgen over hun kinderen, soms tieners veel te jong om moeder of vader te verliezen.

Eigenlijk hopen zij dat geneeskunde en farmacie hen zal helpen. En laat mij zeggen ik hoop dat er genezing komt.

Maar Jezus is brood om van te leven zeggen ze in de kerk. Als ik ziek ben misschien vooral de medicamenten? Zal ik ze kunnen betalen ? Is er nog solidariteit. Mogen al die kosten als ik meer dan zeventig ben..

Lieve mensen het verhaal van de broodvermenigvuldiging was een verhaal van delen.

Een mis kan dit zeker niet oplossen. maar misschien moeten wij toch iets meer proberen die realiteit van breken en delen waar te maken ook als we de kerk verlaten

Want dat is de bedoeling als ik zeg : wil je dat andere mensen kunnen leven dat moet je brood delen, je brood breken en ik voeg ik vaak aan toe je moet zelf gebroken zijn

Vorige week zei ik het we hebben het gedaan... bij uitbouw van sociale zekerheid. Daardoor zijn in het verleden, duizenden mensen genezen geworden sommigen zitten hier in de kerk. En als we delen zullen boeren hogere prijzen krijgen. dat ze daarvan kunnen leven.

En misschien aan de trouwers als ze water in wijn doen, als ze hun individuele rijkdom met elkaar delen, maar ook hun beperkingen en die heeft ieder mens. dan is er kans dat hun relatie stadhoud, bijbel zou men kunnen zeggen dan zijn ze voor elkaar zo Goed als God.

John Dekimpe 1 augustus 2015