

Preek 17 zondag 2015

Moderne exegeten zeggen het wonder zat hierin dat hij mensen liet delen... - iedereen had wel iets bij **Niemand heeft verteld noch geschreven of er niet meer mensen een picknick** en sommigen wellicht meer dan genoeg. als ze allemaal delen komt het zeker in orde.

Je zou kunnen zeggen dat is een basisvoorwaarde om een gezin te laten leven. Velen hebben het ook gedaan, doen het nog.- vaak moeilijk, nog meer na een overlijden.

Lieve mensen ik wil dit verhaal ook eens maatschappelijk bekijken zeker met de actualiteit van tax shift, voor ogen, want dan zien we dat iedereen laten meedelen hier niet altijd evident is..

het is nochtans in een periode zeer sterk gebeurd

Na jaren van ontbering heeft de naoorlogse generatie er alles aan gedaan om de economie te herstellen, om terug brood op tafel te krijgen.

Zij is daar wonderwel in gelukt. Nog geen vijftien jaar later was er reeds sprake van de gouden zestiger jaren, the golden sixties.

Belangrijk was dat de welvaart nu voor heel veel mensen ook arbeiders en bedienden bereikbaar werd. Sommigen hebben het kind meegemaakt van wassen in een badkuip naar een badkamer, van wc buiten naar bij de voordeur..

Ook in die tijd jaren groeide de aandacht voor mensen in derde wereld landen. broederlijk delen werd gesticht in 1960.

Dat kon omdat men hard werkte maar ook een prachtige sociale zekerheid had opgebouwd : werknemers, werkgevers n overheid.. Er was een netto loon en een bruto loon, en patronale bijdrage, waar men geld opzij legde voor ziekte, pensioenen.. Prof Deleek noemde die sociale zekerheid de wereldse vertaling van het gebod van de naastenliefde .

En de economie zeker tot begin jaren 70 draaide. goed

Maar nu door economische en financiële crisis lijkt aan die bijna spontane evolutie van meer welvaart voor zoveel mogelijk mensen een einde te komen... Nu is het eerder besparen.. Op alle terreinen.. stad, gewest, federale regeling... iedereen moet blijkbaar inleveren.

In plaats van te delen, werden mensen meer en meer concurrenten.

Men zocht naar oplossing, inderdaad door de lasten van arbeid te verminderen maar ook door bijkomende inkomsten.. Elektriciteit is daar een voorbeeld van en kijk naar berekening van test aankoop een vrij grote stijging ook de andere maatregelen.

Er zou een compensatie komen voor de laagste en middelgrote lonen. Ze zouden vanaf 2016 100 euro meer inkomen overhouden. versta ge moet de grotere onkosten wel aftrekken.

Maar allereerst werd er niet gezegd hoe men dat zou doen. Wat zijn middelgrote lonen ? en vooral zieken en gepensioneerden zouden blijkbaar geen extra krijgen...

Echt delen zit er niet in.. zeker niet maatschappelijk. Het gebod va de naastenliefde kreg en flinke deun.

En dan wil ik nog even naar einde van het verhaal van vandaag

In verhaal staat 12 manden overschot..

We lezen “Er mag niets achterblijven.’ De leerlingen haalden alles op wat over was van de vijf broden. Het waren twaalf manden vol met brood.”

Het verhaal zegt niet wat men er mee gedaan heeft.. naar poverello of voedselbanken kon niet.

Ook wij staan voor degelijke uitdagingen.. misschien mooi samengebracht in de encycliek laudato si over economische ordening klimaat , milieu

Deze week nog heeft De Parijse socialistische burgemeester de paus hiervoor geprezen, veel betere voorstellen dan van socialisten. Mijn vraag blijft zullen de christenen hun paus volgen Hopelijk wel.

John Dekimpe 25 juli 2015