

Preek 16 zondag 2015

“het zijn schapen zonder herder” . Als je bij ons naar het priester bestand kijkt lijkt het nu zo wat te worden met gevolg een herverdeling van missen in centrum en Pius en Sint Elooï.. In principe een mis per kerk.. en dan nog afwisselen vb 16.30 ene week in onze Onze lieve vrouw andere weke in Sint Maarten. De zondag dan afwisselend om 10.00 ene week in Sint Maarten 10.00 andere week om 10.00 in Onze lieve vrouw. Maak u niet ongerust hier voorlopig geen verandering. nog een luxe... Duidelijk wordt alles nog gezien vanuit standpunt van beschikbare priesters versta celibataire mannen.

Maar sommigen draaien het om : het worden herders zonder schapen. In veel kerken is er veel plaats over. Een studie bureau stelt voor in elke kerk zouden er om ze rendabel te maken drie diensten per kerk moeten zijn. Maar het aantal kerkgangers blijf dalen. . Mag ik nog even zeggen Ik ben blij dat jullie er zijn

Nu evangelie is blijkbaar optimistisch.

maar toch speciaal einde

“Hij begon hen uitleg te geven over God. “ ja dat staat er.

Misschien ook terecht

Voor mij persoonlijk is dit het grootste probleem. Zeer veel mensen zien niets meer in God; Misschien bestaat hij wel maar voor mij gene betekenis.. sommigen drukken zo uit moest het oorlog zijn, dan zitten kerken terug vol. Voor mij komt er hopelijk nooit nog een oorlog.

Nu weet ik dat een aantal mensen die vraagstelling overbodig vinden. Zij hebben een beeld van God en dat doet het . Zj stellen zich die vraag niet.

Lieve mensen dat is uw goed recht... maar u zal mij vergeven dat ik zeg dat ik ook ander mensen tegenkom, gisteren nog op een trouwfeest. Verschillend mensen zijn mij komen groeten met de vermelding als ouders met kinderen kwamen we bijna elk week naar 't Hoge; Jonge dertigers kwamen zeggen we zaten nog aan uw voeten in de kapel. Maar ze zijn afgehaakt. niet omdat het hier niet goed zou zijn, maar ze zien nog weinig in God en sommigen hebben natuurlijk vragen aan de kerk...

Een goede week geleden werd ik opgebeld door ene vrouw van vooraan de zestig Ze was heel kwaad op God, want hij had haar zoon laten sterven. ... verder kwam ik voorlopig niet dan te zegen neen het is niet Gods schuld.. Maar vrouw was niet overtuigd.

Haar reactie is ook niet heel onbegrijpelijk.

Welk beeld van God hebben mensen gekregen ?

Kijken we al naar de reden waarom mensen kindjes lieten dopen, vaak heet vlug na geboorte

Men liet de Kindjes dopen opdat ze niet in het voorgeborchte van de hel zouden terecht kome – bestaat intussen niet meer) maar in de hemel... Men denkt daar nu gelukkig niet meer maar waarom laten mensen kinderen dopen? Een andere keer wil ik daarover wat schrijven geïnspireerd op een gevleugelde uitspraak van rector Torfs naar aanleiding van een niet benoeming van een kleuterleidster: “dopen zegt niet altijd veel, zich niet laten dopen misschien soms iets meer “

pastoors preekten meer schuldgevoel – in elke mis al drie keer gaat over foute, zonden, - of wat vooral niet mocht. ik denk in tijd als studentenpastoor jonge koppetjes hoorden meer vermaningen, dan aanmoedigen. En is het niet de schepper die in elke levend wezen, zeker ook in de mens de basis legt van de toenadering, tederheid..

Jonge mensen van dertig verstaan niet dat de kerk zo fel reageerde op het ongehuwd samenwonen ? Een man die zijn tante moest ten grave dragen vroeg of hij –nu hij vooraan zat – toch niet naar de communie mocht komen. Hij was immers gescheiden.

Men mag ook niet vergeten dat de God van het OT een verschrikkelijk God was. hij had geen problemen om “vijanden” , denk aan Egyptenaren , Filistijnen en andere volkeren te vernietigen. Dat waren ook mensen. Die vrouw van boven de zestig , die vaak de bijbel las, wist het heel goed.

Trouwens God werd te veel voorgesteld als een antwoord en veel te weinig als een vraag.

Zie je elkaar graag ? Wil jij voor bootvluchtelingen zorgen. geef jij hen te eten..

Hopelijk zullen jonge priesters wel kunnen antwoorden..

en een aanvaardbaar Gods beeld brengen anders zullen kerken nog meer leeglopen.

Want er moeten zeker nieuwe morele inzichten komen, met de huidige Paus is daar kans toe, het ambt moet openstaan voor gehuwde en vrouwen, maar vooral zullen jonge priesters ook over God moeten spreken.. ja de laatste zin “Hij begon hen uitleg te geven over God. waarmaken op een moderne manier. Ik hoop het.

John Dekimpe 18 mei 2015