

preek 15 zondag 2015

Jezus zond leerlingen twee aan twee om zijn boodschap te verkondigen?

Klassiek denkt men in kerkgebouwen bij die tekst aan priesters, religieuzen, die op pad gestuurd worden om Jezus boodschap te brengen.. Tussenhaakjes in Jezus tijd waren er geen bisschoppen en priesters zoals we die nu kennen

Als ik denk aan mensen die twee aan twee gezonden worden dan denk ik allereerst aan twee mensen die gehuwd zijn.

Trouwens in de bijbel staat het al dat de mens, man en vrouw geschapen is naar Gods beeld, die de opdracht krijgt om God boodschap, een boodschap in liefde waar te maken

Zij zijn letterlijk medewerkers van de schepping : zij kunnen nieuwe mensenkinderen laten geboren worden. Proficiat aan al wie dit gedaan hebben dat zijn er heel velen.. En de meesten zelf zijn er dankbaar om en wellicht met verouderen zullen ze er nog dankbaarder om zijn. Ook heel dankbaar zijn grootouders, kinderen kan je maken, kleinkinderen alleen krijgen.

Maar bovendien leggen zij de basis dat mensen "liefde bekwaam" worden.. De mens is niet de uitvinder, niet de motor van de liefde , maar het voertuig.

Met de moedermelk is ook de moederliefde ingelepeld. Daar leerden we aan de lijve wat tederheid betekent, en is tederheid niet de cement van elke goede relatie.

Mensen proberen hun kinderen waarden mee te geven..

In het evangelie van vandaag wordt er gevraagd niet te veel bekommerd te zijn om het materiële... "ze mogen niet te veel mee hebben"

Meer dan vroeger is dit in onze tijd een heel grote opdracht..

We hebben allemaal een materiële welstand nodig en we mogen daar blij om zijn. Kijk maar eens welke mogelijkheden we hebben om op vakantie te gaan... 100 jaar geleden buiten Lourdes was reizen nog voorbehouden aan mensen met een goede portemonnee, nu gelukkig aan velen...

Ik hoop dat in deze tijd van besparen, en jammer genoeg van aanslagen, veel mensen van dit geluk zullen mogen blijven genieten..

Vakantie een gelegenheid om een stukje van de wereld, met die prachtige natuur te verkennen - kijk maar eens in welke mooie landschappen de renners in de Ronde Van Frankrijk rijden..

maar ook een menselijke kant

tijd om elkaar als koppel of ouders - kinderen op de eerste plaats te zetten: hemd is nader dan de rok . Ook kans om burens uit te nodigen voor het huis, bloemen, misschien dieren te zorgen .

Maar er is misschien nog een bepaalde soort armoede. in gezinnen.

Sommigen hebben misschien het nieuws gevolgd dat de paus op bezoek is in Latijns Amerika begonnen in Ecuador gisteren in Bolivia.

Daar heeft hij het al enkele keren over het gezin gehad. – niet over seksualiteit. En hier zelfs over pijnlijke ervaringen in uit zijn jeugd.

Hij begrijpt dat relaties soms niet verder kunnen. Het maar het is jammer voor de kinderen.

Hij zei "Mijn familie kent een lange geschiedenis van onenigheid en ruzie. Nonkels en neven, in ruzie en gescheiden. Wanneer één van die geschiedenissen becommentarieerd werd of

een nieuw incident verwacht werd, weende ik als kind veel in het verborgene en soms deed ik een offer of boetedoening opdat die dingen zich niet meer zouden voordoen. Ik was heel aangedaan. Dank zij God, leefden Papa, Mamma en mijn vijf broers en zussen in vrede. Deze geschiedenis heeft mij in mijn kindertijd erg getekend en heeft in mijn hart het verlangen gewekt dat mensen geen ruzie zouden maken, dat zij verenigd blijven. En als zij toch onenigheid hebben, dat zij dan opnieuw tot betere gevoelens”

Nog even naar 11 juli. Er was aandacht voor Onze Vlaamse feestdag, maar op 11juli zijn duizenden kinderen en jongeren vertrokken naar hun kamp of bivak. Hopelijk zullen die jeugdwegingen kunnen blijven bestaan, zullen die kampen kunnen blijven doorgaan, maar het wordt niet gemakkelijker; - ook al heel wat papieren rompslomp en bovendien worden mensen niet betaald en u kon het lezen betaalde vakantiejob wordt serieuze concurrent. Wij kunnen misschien ook hier onze stem, onze sympathie laten horen .. jonge mensen het evangelie van vandaag is hiervoor een echte uitnodiging... blijf u gratis inzetten zodat ook de volgende jaren nog duizenden jonge mensen op 11 juli of op andere datum nog op kamp kunnen!!!

wellicht een van de beste leerscholen voor een huwelijkskamp, dat dan een levenskamp kan genoemd worden . En dat is nodig.

John Dekimpe 11 juli 2015

omhaling nood situaties.