

preek 14 zondag 2015

Niemand wordt geëerd in eigen stad of gezin

Mooie zin voor in de kerk Laat ons even kijken wat er van waar is in ons dagelijks leven...

Als een sportfiguur een grote wedstrijd wint wordt hij vaal heel triomfantelijk gevierd in zijn stad of gemeente. ..

men is dan als het ware fier dat hij of zij tot "mijn" stad of "mijn" gemeente hoort

Zelfs als het om ene ploeg gaat – waar steeds meer buitenlanders inspelen, : denk aan AA Gent dan zijn meer dan honderd duizend Gentenaars of sympathisanten die ui de bol gaan.

en beetje een compliment voor zichzelf

Ook in de politiek is het soms zo, wel soms van korte duur.

iedereen weet dat op een verkiezingsavond bijna iedereen wint of toch niet verliest.

Ik heb de indruk maar kan verkeerd zijn, dat sociale netwerksite als facebook en twitter soms sterk de verdiensten van de auteur of familie in de verf te zetten.

hier klinkt het: ik wil dit graag meedelen, en hier denkt men niet dat het overkomt als stoefen. – ons werd vroeger geleerd niet te veel te stoefen over onszelf.e

Waar de uitspraak niemand wordt geëerd in eigen midden zeker niet telt is bij de geachte "mijn kind schoon kind.." We weten allemaal dat de tijd weg is dat leerkrachten gelijk kregen, als ze en kind straffen. De tijd is duidelijk voorbij : je krijgt nog een nog extra straf van mij. eerder gaat men klagen...

Ook examen uitslagen worden betwist, tot voor de rechtbank

Er zit daar wel ook wezenlijk iets goed in.

Zo moeten ouders en omgekeerd kinderen niet de eed afleggen als ze voor assisenhof moeten getuigen over een kind, of ouder.

Terecht gaan veel kinderen soms ook reclameren bij rustoorden als hun vader of moeder er niet altijd de nodige aandacht of waardering krijgt.

En waar het mij het meest opvalt - en gezien mijn adres - mag ik nu vaak ziekenzalving toedienen.. wat een waardering voor de stervende moeder, vader, mammie of opa.

Het was in het leven soms ook wel anders.

Ik heb vaak opmerkingen van tieners gehoord dat ouders vaak meer bekommerd zijn om hun goede naam dan om rechtmatige verlangens van de tieners.

of partners verwijten soms elkaar : buiten huis zijt je heel sociaal, dienstbaar, maar thuis.. je laat u graag dienen.

Soms worden mannen geprezen om hun inzet, hun invloed, hun macht en zeggen soms al of niet spottend bij : hier heb ik het voor het zeggen maar thuis is mijn vrouw de baas.

Maar ik wil nog een ander facet even onderstrepen wat niet zover aflight van huidig evangelie.

We leven in een tijd waar iedereen meent het recht te hebben op te komen voor eigen geaardheid denk aan homo's.. eigen kleur of ras..

eigen overtuigingen..

maar er is de laatste jaren wel een uitzoeding aan he groeien. men mag blijkbaar niet meer uitkomen voor geloofsovertuiging.

dat is privé word er nogal eens gezegd.

en het is dan ook moeilijk

je moet maar als jongere zeggen dat je nog naar de kerk gaat.

veel mag geld kosten behalve de eredienst. Zelfs leven beschouwelijke programma's mogen geen geld meer kosten, al of niet besparingen heet dat.

tussenhaakjes en er loopt een petitie om te protesteren tegen afschaffen van levensbeschouwelijke programma's s.. Deze morgen al meer dan 3200 handtekeningen.. Petties24.com

Ik zie priesters hier veel gemakkelijker tekenen dan in de tijd manifest voor getrouwe en vrouwelijke voorgangers.. Nu zeggen al meer wel noodzaak anders zonder priester.. geen missen meer.. geen vieringen meer. en gevolg zal zijn bepaalde kerken onttrekken aan de eredienst.

John Dekimpe 5 juli 2015