

preek Vaderdag 2015

Zeker is de oude spreuk voorbij :

“wie werkt voor vrouw en kind en wordt door hen bemind : ’t vader” Immers in veel gezinnen gaan **en** man **en** vrouw buitenhuis werken. Een noodzaak klinkt het vaak.. Maar anderzijds stelt men vast dat meer vrouwen dan mannen deeltijds gaan werken om voor de kinderen te zorgen. Er zijn ook huismannen. En heel wat mensen, mannen en vrouwen hebben in de tijd opgemerkt dat men het werk van een thuiswerkende vrouw (of man) niet kan overschatten.. ook financieel niet.

Maar er is meer veranderd . vroeger altijd een man. Nu ook niet meer zo algemeen. soms al **2** mannen In gezinnen van Lesbische koppels bestaat er kans dat een kind een versje opzegt voor zijn of haar vader : maar die is dan een vrouw.

ook ander dingen worden minder van zelfsprekend Tot enkel jaren terug sprak men God altijd aan als een vader:. onze vader in hemel en dat werd gezien – ook al is het maar een beeld – als een man.

Enkele weken terug kwam vooral van uit anglicaanse Engels groep het voorstel om God in het vervolg als vrouwelijk aan te duiden. Gedaan dus met ‘Onze Vader in de hemelen’

Binnen de Anglicaanse Kerk groeit het verzet tegen het eeuwenlange, ingebakken gebruik om God enkel en alleen maar in mannelijke termen te typeren. Waarom bijvoorbeeld geen ‘Onze Moeder in de hemel?’ Die oproep past in het verder vrouwvriendelijk maken van de Christelijke liturgie. Begin dit jaar werd ook de eerste vrouwelijke bisschop (Libby Lane) gewijd in York.

Maar is dat niet in tegen de bijbel.

Dat God als een man genoemd werd komt zeker van de patriarchale traditie. De man overheerste destijds, wat vandaag in veel culturen en zeker ook nog in de kerk blijft doorwerken: vrouwen krijgen nog steeds geen echte religieuze verantwoordelijkheid. En dat klagen ze aan: de positie van de vrouw in Kerk, deels in stand gehouden en gelegitimeerd door het taalgebruik. Door “Zij” te gebruiken, moet de beeldvorming en het gevoelen veranderen. Duidelijk een te verdedigend standpunt.

Maar de bijbel is toch niet eenduidig. ‘De liefde van God wordt in de bijbel veelvuldig vergeleken met wat een moeder voelt voor haar zuigeling.’

Meer er staat het mooi zin, zo het denkbeeldig zou zijn dat ene moeder haar kind verlaat (versta is dan slecht moeder) God verlaat u nooit.. Dat kan maar ene moeder zijn.

Maar wat men Jezus

Sommigen beweren dat hij een soort revolutie predikte door God met Abba aan te spreken, letterlijk vertaald “vadertje”...

Inderdaad een stuk revolutie waar men vroeger vooral nadruk legde op almacht. Hij is immers de schepper van hemel en aarde. Dan ook beeld van schrik.. Hij straft; hij duldt geen ander heer naast hem, Hij eist offers... Zelfs het offer van zij zoon. Maar hij kreeg twee titel tremendum (gerundivum) men moet schrik van hem hebben, maar fascinosum.. hij trekt aan.. ge wordt er door gefascineerd .

Abba, vadertje is inderdaad ook een beeldspraak, maar misschien de grond waarom wij Vaderdag vieren.. Niet op de eerste plaats een stoere sterke man, dat is hij soms, gelukkig hij draag het kind, letterlijk maar ook spiritueel, duwen op schommel en fiets, maar hij een liefdevol iemand, iemand die een sterke steun kan zijn, maar ook soms zijn hoofd laat rusten op de schouders van zijn vrouw als hij het moeilijk heeft .. En in rustoorden worden “vaderkens” op “opatjes” met veel eerbied en grote dankbaarheid bejegend.

Mooi vaderdag feest... in veel gezinnen

John Dekimpe 13/6/2015