

## Preek Pinksteren 2015

Volgens de liturgie is Pinksteren het feest van het enthousiasme, de dynamiek... Ik stamp geen deuren in als ik zeg dat het enthousiasme in onze gemeenschappen niet overloopt... behalve bij grote feestdagen als kerstmis en nog een beetje Pasen en bij feesten als vormsel en eerste communie.

En ook in het dagelijks leven lopen wij niet over van geestdrift zeker niet van geestdrift voor ons geloof, hier ook enkele uitzonderingen niet te na gesproken..

Allereerst hebben we nog altijd last om te beseffen dat we een minderheid zijn geworden.. en dat gaat ons niet goed af.

We hebben zware slagen te verduren gekregen... denk maar aan bepaalde spijtige gebeurtenissen rond priesters en kinderen.

Heel wat vertrouwde waarden lijken het moeilijk te hebben... denken wij maar aan huwelijk. Jongeren hebben schrik om te huwen, - behalve blijkbaar homo huwelijken waar zelfs Katholieke Ieren in een referendum in grote getallen voor stemden, Relaties gaan kapot, allerlei vormen van ouderschap bestaan en halen soms meer de media dan gewone, gelukkig ook bestaan er ook hier goede uitzonderingen . Dank aan zij die nu nog huwen.

Genot staat veel hoger aan geschreven dan plicht en zeker dan een stuk opoffering...

In de loop van de vorige eeuw hebben verschillende sociale en culturele organisaties en instellingen, denk aan klinieken, scholen, bejaardenhuizen geprobeerd een maatschappelijke vertaling te geven van de christelijke boodschap...

Maar zoals in elke organisatie speelden ook hier verlangen naar macht, groepsegoïsme een zeer sterke rol. En omdat ook hier geld verdienen steeds belangrijker wordt durven velen zelfs hun identiteit niet meer tonen.

Moet men nog voor identiteit uitkomen? Moeten er nog verschillende schoolnetten bestaan ? We staan open voor iedereen, klinkt het dan, inderdaad, - dat behoort eigenlijk tot het wezen van het christendom, maar versta vooral we mogen geen mensen tegen de borst stoten, want we hebben die nodig voor onze inkomsten. Zie dat iemand omwille van een kruisbeeld niet durft komen, het zou slecht zijn voor onze winst.

Omdat vaak van alles één pot nat gemaakt wordt, namelijk christen zijn is **en** naar de mis gaan en behoren tot die partij, tot die organisatie, tot die school, zijn er velen die blijkbaar bedanken om zich nog christen te noemen, laat staan er voor uit te komen.

Velen weten dat jongeren hun rug gekeerd hebben naar de kerk. En ook al hebben zij in tegenstelling tot wij niet teveel slechte regels en dogma's in hun leven moeten onderhouden, ze noemen ze nog altijd in hun uitleg van afkeer tegen het instituut . Denk aan celibaat

Er zijn redenen binnen de kerk te noemen die mensen uit de kerk hebben gedreven b.v. wereldvreemde, het koude, het kille maar er liggen veel meer redenen buiten de kerk. Veel huidige opvattingen, denk aan genot en reclame cultuur staan bijna lijnrecht tegenover Jezus boodschap..

en zou ik mogen zeggen tegen ons geluk

Maar is dit zo?

Is het winst te noemen als wij alles moeten afsluiten anders is onze portefeuille, fiets of auto gestolen. Is het winst als geld zo belangrijk wordt dat zelf volwassenkinderen hun bejaarden ouders bijna als big brother bewaken ? krant 22 mei 2015

Met Pinksteren kwam het christendom naar buiten... men verkondigde Jezus als de weg van God, voor het geluk voor mensen

Ons Christen-zijn moet meer op straat, thuis, op het werk beleefd worden dan in een kerkgebouw..

Christen zijn heeft duidelijk een wereldse dimensie

En er zijn mensen die dit doen.. op het individuele terrein vb zieken een bezoek brengen, mensen van de derde leeftijd aangename momenten bezorgen.. heel belangrijk en ik wil die mensen hiervoor danken; Er zijn christenen die werken voor vierde wereld, voor migranten, ze zijn bedankt...

Maar vandaag zou ik mensen willen oproepen om via verenigingen, organisaties christelijke waarden ook maatschappelijk te helpen realiseren

Er is werk niet alleen om wegen aan te passen voor het moordend verkeer maar ook om chauffeurs op te voeden.

Er is werk om mensen opnieuw belangrijker te vinden dan geld... niet zo gemakkelijk ; organisatie die opkomen voor goede doelen verbinden hun campagne aan loterij.. Goed doe om eigen gewin. Dat staat veraf van de zin "uw linkerhand me niet weten wat uw rechterhand geeft".

Het is Stil waar het nooit waait.. In de kerk was het lang stil zeker op gebied van leer en moraal. Dank zij de nieuwe paus waait het nu ook wat in de kerk.. Mooi voorbeeld is de zalig verklaring van Mgr Romero. Maar wij moeten volgen.

Ja vandaag blijf ik zeggen dat de christelijke boodschap eigenlijk een boodschap is ten leven... Ik blijf zeggen dat een huwelijk, een gezin een bron kan zijn van onvermoed en bijna durend geluk kan zijn.

Dat trouw aan gegeven woord mensen meer vooruit helpt dan hen naar anderen naar de mond te praten

Hopelijk wil ieder van u ook die boodschap proberen uit te dragen zonder pretentie maar toch open.. Dat Jezus is gekomen opdat mensen leven zouden hebben en wel in overvloed.

John Dekimpe 24 mei 2015