

Preek Moederdag 2015

Ik zou mijn woord vandaag willen beginnen met een soort “spielerei” op de zin : God schiep de mens naar zijn beeld.. hij schiep de mens man en vrouw.

Zeker kunnen ze niet zonder elkaar in elk geval niet naar vruchtbaarheid toe, maar ik denk ook menselijk niet.

Maar toch dacht ik wie zou nu het beste beeld van God zijn : de vrouw of de man of vandaag geformuleerd de moeder of de vader. Ik wil mij, al is het maar om mij te verdedigen tegen een aantal vaders zeggen :

dat er hier zeker geen eenduidig antwoord op is en dat het zeker verschilt naar gelang het gezin.

Het is al zo bij kleine kinderen. Ik stelde enkele jaren terug aan kinderen van het tweede leerjaar de vraag : als je nu eens zou moeten kiezen wie komt er nummer 1 moeder of vader. Steek uw vinger dat ik kan tellen. – statistiek hé - En het was verschillend: in de ene klas won de vader, met onder ander als argument dat hij meer toeliet en met hen speelde in de andere klas won de moeder ze was meer thuis en kon beter koken.

Dit is ook waar bij oudere kinderen die huwen. Sommigen zeggen: ik kon vooral goed met mijn vader onderweg, ik bewonder hem, ik had er een heel goede band mee; terwijl andere kinderen soms uit het zelfde gezin eerder vertellen over hun heel goede relatie met hun moeder; die bedenkingen komen zowel van jongens als van meisjes.

Maar terug naar de zin God schiep de mens man en vrouw naar zijn beeld.

Als ik God zou bekijken - zoals men het liefst doet in de kerk vanuit het facet bidden halen de moeders het zeker.. Ik denk dat zij meer bidden, ze zijn ook talrijker aanwezig in de mis..

Maar ik denk dat Godsdienst meer is dan bidden.. Zijn er dan nog argumenten om te zeggen dat moeders iets meer het beeld zijn van God.

We kunnen er niet onderuit: het straat geweld is de laatste jaren wel sterkt toegenomen.. en op schrik af dat je mij een racist zal noemen durf ik toch zeggen dat het meer allochtone jongeren zijn dan eigen kinderen, - al zijn die zeker niet volledig vrij te pleiten. (zie voetbalgeweld)

Er zijn daarvoor verschillende redenen te geven, en de mijne is misschien maar de honderdste reden, ik denk dat bij hem de moeder een te zwakke rol speelt, zeker naar de jongens toe. Zij doet ongetwijfeld goed haar werk thuis, maar zij heeft duidelijk minder invloed op het gedrag buitenhuis;

Moeder ? Vader

1

Moeder geeft meer positieve impulsen

Tegen het geweld op straat zeggen vooral de mannen

meer blauw op straat, meer stadswachten, meer metropolitie, meer en betere bewakingscamera's, harder optreden tegen school spijbelen,

Maar Christus zei het toch wel anders...

Jezus had maar één gebod. Hij formuleerde dat niet op een negatieve, wel op een positieve manier. Hij zei niet: 'Haat God niet, en haat uw naaste niet, zoals je ook jezelf niet haat.' Hij zei

wel: 'Bemin God bovenal en je naaste gelijk jezelf.' En beminnen, dat is houden van, dat is actief, dat is doen.

Ik denk dat een van de grote kenmerken van moeders is: dat zij hun kinderen proberen vanuit het positief denken te stimuleren..

Zeggen ze niet vaak tot hun kinderen je kan dat wel? je zijt tot meer in staat..

Toch vrij belangrijk..

2

Moeder en barmhartigheid

De moeders komen meestal iets barmhartiger over - uitzonderingen niet te na gesproken. Is ook wel te begrijpen als je weet dat het woord barmhartigheid komt van het Hebreeuwse baarmoeder.. en voor zover mijn kennis strekt hebben alleen de vrouwen en dus ook de moeder een baarmoeder..

moeders hebben een warm hart

3;

moeders houden het gezin samen

kracht om gezin samen te houden stimuleren om goed te doen en barmhartigheid..

Dank moeders... en dank ook aan de vaders die dit mee mogelijk maken, en buiten misschien soms kleine discussies er blij om zijn dat moeder zo handelt, zo is..

En misschien mag ik deze "spielerei" eindigen met de zin God schiep de mens, man en vrouw naar zijn beeld te vertalen met de woorden Oosterhuis : Wees vandaag een beetje god voor elkaar, je ouders, je vaders je moeders.

John Dekimpe 10 mei 2015