

Preek beloken Pasen 2015

Voor jullie kerkgangers van Sint Theresia is het dank zij Pieter een open deur intrappen als ik zeg dat het evangelie dat we zonet hoorden geen historisch verhaal is, anders uitgedrukt geen relaas is van wat die zondag is gebeurd. Men heeft het in de kerken ooit anders verteld hiervan kwam de naam de ongelovige Thomas . Het is een geloofsverhaal, voor de leerlingen en voor ons

gelooven in een verrijzenis is niet zo evident

maar de kern van Thomas vraag was niet of er een opstandig uit de doden zou zijn, maar dat het precies Jezus was. Vertelden jullie apostelen over Jezus, die we kenden, waar we achterlieden, in geloofden. Dat was niet evident. Hij werd immers veroordeeld door kerk en staat. Wij (apostelen) hadden de verkeerde gekozen

Verkondigen wij wel de juiste Jezus

Misschien mag dat ook onze vraag zijn.

over Jezus hebben we zeker als kind een toch wel te idealistisch beeld gekregen

kind met goud krullend haar.. ook al was hij niet zo braaf aan twaalf jaar wegelopen, ik wens dit geen enkele ouder toe – al gebeurt het spijtig genoeg . Maar het werd onmiddellijk weggeschreven hij moest in huis van zijn vader zijn.. welke vader niet Jozef, blijkbaar God.

geen zeemzoetige man.. die inderdaad wel liefde preekt maar echte liefde waar ook begrip is voor mensen die falen –cfr in bijbel zondaars genoemd.

zeker niet om in zijn naam wraak te nemen of om met wapens macht te veroveren, .. wat gebeurd is en jammer genoeg nog gebeurt.

Ja geloven in verrijzenis is niet gemakkelijk als het over het hiernamaals gaat

maar minstens even moeilijk als het over het “hiernumaals” gaat.

en dat is belangrijk geef dagelijks brood.

Misschien mag ik even naar Helder Camara – binnenkort start de weg naar zijn heilig verklaring, na Romero. Jaren geleden was ook hij hier een beetje het idool van mensen die zich wilden inzetten voor armen vooral in derde wereld. Je kan foto's zien op internet naar aanleiding van 50 jaar Kulak. Sommige waren er misschien bij meer dan 1600 mensen die naar die kleine man met zijn armen in de lucht kwamen luisteren.

Heder Camara zei ik wordt aanzien als een heilige als ik armen brood geef,

-daarin zijn we nog sterk: gelukkig dat voedselbank bestaat, met veel christenen die er als vrijwilliger in werken

- gelukkig dat Poverello bestaat ook duidelijk vanuit een christelijk inspiratie

maar Helder Camara zei ik werd een communist genoemd als ik naar de oorzaken van de armoede peil. Hij zei inderdaad het kapitalisme in zijn brute vorm is “intrinsiek” slecht, zeker voor de armen, maar hij zei ook het “feitelijk” socialisme zoals het toen bestond in een groot aantal landen biedt evenmin een oplossing. hij koos wel voor een derde weg, die tot op heden nog altijd moeilijk te bewandelen is.

Een stuk te begrijpen ons spreken en ons handelen wordt niet zozeer meer bepaald door evangelie – maar door onze partij politiek voorkeur.

Door onze eigen stand zijn we werknemer, of werkgever .

ook door de tijdsgeest. In de periode van golden sixties tot begin jaren zeventig groeide de welvaart. Het was dan niet moeilijk om op te komen voor armen. Men zat niet aan eigen portemonnee.

Zo dachten veel jongeren . Nu is het al veel moeilijker . Kijk maar eens als jonge mensen een huis willen bouwen of kopen. Werkzekerheid is helemaal geen evidentie Dan is het bijna evident dat men aan eigen verlangens en belangen denkt.

Het christelijke ideaal verrijzenis voor iedereen, is ver weg

Ik ben ongelukkig dat het aantal kerkgangers - buiten de kapel van 't Hoge drastisch daalt – hier stijging dank zij Pieter en jullie -

maar ik ben nog meer ongelukkig dat steeds minder mensen in hun instellingen en organisaties willen vertrekken vanuit het evangelie. Dat blijkt niet alleen in hun naam maar jammer genoeg ook in acties. Misschien kan het ooit van hieruit keren.

John Dekimpe 12 april 2015