

Preek Pasen 2015

Geen pasen zonder goede vrijdag klonk en klinkt het soms in kerken.

Als we kijken naar de media: hebben we dit jaar alle verschillen de goede vrijdagen gehad laat er mij enkel opnoemen

aanslagen in Parijs en dichterbij in Verviers

en dan veel minder in het nieuws aanslagen in Afrika als in Tunesia vb recent in universiteit in Kenia en de vele doden met onthoofdingen door IS. Ook het doden van Christenen .

Dan het zwaar verkeersongeval in de Franse Alpen met 150 doden en de zelfdoding van Steve Stevaert

Maar evenzeer zou ik kunnen noemen de dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen en bij ons de vele zelfdodingen, mensen van alle leeftijden

en de vele sterfgevallen van kanker

waarvan ik er toch een wil noemen het meisje Steffie uit Heule, dat in de vroeger campagne tegen kanker zijn tong uitstak.

Goede vrijdag is er zeker voor sommige families heel sterk

Maar was en is er Pasen ? .

Pasen iets dat wij - die ons christen noemen - eigenlijk een beetje moeten maken. Pasen moeten we doen (Joa schrijft waarheid moet je doen)

Men zou kunnen zeggende de actie en grote manifestatie in "je suis charly" kan men een beetje een vorm van Paasgeloof noemen. al weten we ook uit recente media dat racisme zeker nog bestaat (cfr mooi uitzending Reyers laat tussen Dewever en Prof Vermeersch).

tegen zelf moord al veel moeilijker om iets te doen

ik herinner mij een uitspraak van Professor Verrezen - hij stelde zich zelf jaren voor als de prof met de meest Christelijke naam "verrezen" , hij was ook lange jaren gerechtsgeneesheer

bij een autopsie die hij moest doen van een student 2 kan geneeskunde, gestorven als gevolg van zelfdoding onder een trein : zei je kan een zelfdoding misschien verschillende keren verhinderen, maar uiteindelijk zal het gebeuren ..

paasmensen zijn is hier al heel moeilijk: proberen met hulpnummer 1813.. of

maar misschien familie nabij zijn

en mensen die veel op sociale media zitten, zelfs als zijn ze geleerd, prof misschien toch aansporen liever te zwijgen en niet beschuldigen.

Twee zaken die we wel kunnen tegen over lijden en geweld

het mee in ons gebed nemen

is gebeurd in veel kerken gisteren : mensen bewust maken dat er lijden is

ook in bepaalde passiespelen in scholen bv gisteren in Sint Lodewijks college met Pieter

en we moeten het niet ver zoeken en niet uitstellen

we kunnen de campagne kom op tegen kanker steunen.

onder motto iedereen tegen kanker .

John Dekimpe 4 april 2015