

'Faites la Paix' – Arras, april 2018

Groot internationaal vredesinitiatief 100 jaar na Wereldoorlog I

In het verlengde van 'In Flanders Fields' liggen de Franse velden waar Wereldoorlog I werd uitgevochten. Dit is het grensgebied tussen Frankrijk en België, van Lille over Arras tot Verdun. Net zoals bij Wakker voor Vrede met de Vredeswakes van Langemark willen de initiatiefnemers niet alleen gedenken maar vooral vooruitkijken naar wat nodig is om vrede vandaag op te bouwen.

- *donderdag 19 april 2018 : moment van herdenken.* Om 13 uur vertrekken uit Arras bussen naar de plaatsen waar geallieerde en Duitse soldaten begraven liggen. Om 18 uur heeft op de gedenkplaats Notre-Dame de Lorette een interlevensbeschouwelijke plechtigheid plaats met delegaties uit meerdere landen, waaronder België.
- *vrijdag 20 april 2018 : tijd van begrijpen.* Aan de katholieke universiteit van Lille heeft een studiedag plaats om dieper inzicht te krijgen in de actuele opdrachten tot vrede. Om 16.30 u. houdt Andrea Riccardi, stichter van de Sant'Egidio-gemeenschap, een afsluitende toespraak in de kathedraal van Lille, gevolgd door een vredesconcert.
- *zaterdag 21 april 2018 : vrede opbouwen en vieren.* De historische markt van Arras is van 14 tot 18 uur de plaats van ontmoeting. Zeven domeinen van vredesopbouw worden dan creatief uitgebeeld in evenveel 'dorpen' verspreid over de Grote Markt. Pax Christi staat in voor het dorp rond actieve geweldloosheid. Er zijn ook dorpen over vredesopvoeding, interculturele dialoog, interreligieuze ontmoeting, ecologische transitie, sociale rechtvaardigheid en innerlijke beleving van vrede.
- *zondag 22 april 2018: publiek uitdrukking geven aan ons verlangen naar vrede.* Met delegaties uit verschillende landen vormen we in de voormiddag een menselijke ketting tussen een Frans en Duits soldatenkerkhof in de buurt van Arras. Na de middag is er gelegenheid tot bidden en eucharistie vieren in Arras zelf.

Arras is per trein te bereiken via Lille-Flandres. De grote markt van Arras bevindt zich op loopafstand van het station. De stad is natuurlijk ook per wagen te bereiken, maar parking vinden is niet vanzelfsprekend. Voor het gebeuren op zaterdagmiddag 21 april is inschrijven niet nodig. Toch is het goed dit aan ons te laten weten via paxchristi@paxchristi.be met vermelding "Arras, 21 april 2018".

Voor het geheel van de activiteiten is inschrijven wel vereist. Wie de vierdaagse wil meemaken kan zich ten laatste tegen 1 maart aanmelden via paxchristi@paxchristi.be met de mededeling "Arras - Lille, 19 – 22 april 2018". De bijdrage in de onkosten voor het vierdaags programma in Arras en Lille is 300 euro voor deelname aan alle activiteiten, logement, maaltijden en alle vervoer ter plaatse. Nadat je bent aangemeld ontvang je alle verdere informatie.